

# GLEMMER DU

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT

MAJ / JUNI 2019



## RØSE KAJAKKLUB

Med vandet som nabo



NUMMER 3 / 2019



Forside:

Røse Kajakklub blev stiftet den 6. juni 1929. Her er et billede af begivenheden med kajakroerne i deres uniformer med vin på bordet. Det er Erik Starup yderst til højre og hans bror Immanuel Starup – kaldet Manne.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3153

Du kan se forsidens fotografi på arkiv.dk – skriv nummeret i søgefeltet. Se hvordan du søger på: <https://taarnbybib.dk/sol/betjen-dig-selv-i-lokalhistorien/soeg-i-arkivets-materiale-paa-arkivdk>

Copyright:

Ophavsretten på billederne og illustrationerne tilhører Tårnby Stads- og Lokalarkiv, en anden institution eller en professionel fotograf. Fotografierne må ikke bruges i andre sammenhænge uden tilladelse. Har du brug for et billede eller en illustration, kan du henvende dig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige ophavsretsindehaver. Dersom Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt du mener, der er materiale, der tilhører dig, bedes du derfor kontakte [bibliotek@taarnby.dk](mailto:bibliotek@taarnby.dk)

Kilder:

Kraft, Kulør, Kammeratskab. Kastrup Kajak Klubs 50 års jubilæum 8. maj 1972. L 79.85

50 år på Neptuns blå bølger. 1977 L 79.85

Amager Ro- og Kajakklub 1931-1981. 1981. L 79.85

A 537 Arkivalier fra Røse Kajakklub

Fotoalbum og protokoller lånt fra Røse Kajakklub.

O 71 Tågehornet – Røse Kajakklub. Medlemsblad fra 1977-2006

Hvis du vil vide mere:

Tjek arkivets del af bibliotekets hjemmeside på [www.taarnbybib.dk](http://www.taarnbybib.dk)

ISSN 1397-5412

© Tårnby Stads- og Lokalarkiv 2019

Tidsskriftet GLEMMER DU

Tekst og redaktion: Lone Palm Larsen

Layout: Anne Petersen

# RØSE KAJAKKLUB

## Med vandet som nabo

*Med en kyststrækning ud til Øresund var betingelserne ideelle for sport på vandet. Da arbejdstagerne ved overenskomsten i 1920 vandt retten til en arbejdsdag på otte timer seks dage om ugen, var der mulighed for at bruge fritiden på andet end at hvile sig. Det fik stor betydning for foreningslivet, og mange nye klubber skød frem. Den rene luft på vandet har sikkert betydet meget for dem med arbejde på Kastrup Glasværk og andre virksomheder med dårlig luft.*



Røse Kajakklub er den yngste kajakklub af de tre ældste ved Tårnby's østkyst. Klubben har 90 års jubilæum i år.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3092

### KAJAKKLUBBER I KASTRUP

Den første kajakklub, Kastrup Kajak Klub, langs Tårnby's østkyst blev stiftet i 1922. Klubben blev stiftet af glasma-

ger Hugo Møller, som var meget aktiv i foreningslivet bl.a. som dirigent af det berømte Kastrup Glasorkester. Kajakklubben tiltrak mange medlemmer. Der blev også indledt

et samarbejde med de øvrige klubber på Amager og senere også en landsorganisation, som stod for konkurrencer mellem klubberne.

Ved en stiftelsesfest i 1926 underholdt Ulla Hansen, der roede kajak i klubben. Hun blev senere gift med Oscar Starup, storebror til pianisten Erik Starup, som også bidrog til festligholdelsen på Kastruplund det år. I klubbens 50-års jubilæumsskrift Kraft, Kulør, Kammeratskab står der om begivenheden: Der herskede den bedste stemning hele aftenen.

Omkring 1927 opstod der uro i klubben, da man på generalforsamlingen trak Kastrup Kajak Klub ud af landsorganisationen, for dermed var muligheden for at konkurrere om landsmesterskab med de øvrige klubber væk. Det betød, at en del af medlemmerne meldte sig ud, og i 1927 dannede de en ny klub, Kajakklubben Neptun. Med i den nye klub var hovedparten af medaljetergerne, der tidligere var fra Kastrup Kajak Klub.



Maglebylille fiskerleje med fiskerbåde ved Thyges Bro – det var i disse male-  
riske omgivelser, Røse Kajakklub slog sig ned. Fotograferet i 1920'erne.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalkiv, B4094

Efter at Kastrups første kajakklub genindmeldte sig i landsforeningen, gik der nogen tid, inden Kastrup Kajak Klub igen vandt medaljer, da de tidligere medaljetagere havde meldt sig ind i Neptun.

## RØSES OPSTART

Den berømte pianist Erik Starup beskriver i hæftet Røse Kajakklub 1929-1989 i anledningen af 60-års jubilæet lidt om starten af klubben.

”Den Sorte Djævel – ja, det lyder jo mærkeligt, men Den

Sorte Djævel er faktisk årsag til, at Røse Kajakklub eksisterer i dag. I 1928 boede jeg på Amager Strandvej, altså lige ved vandet – jeg badede og sejlede i en uendelighed, og selvfølgelig opstod lysten til at bygge en kajak. I vinteren 1928-1929 tog vi fat, jeg og min broder Immanuel, kaldet Manne [...], og resultatet blev Den Sorte Djævel, således døbt af venner og veninder, da den var sortmalet – dog med hvidt dæk.”

På det tidspunkt havde Immanuel allerede roet kajak i seks



Et fjollebillede med seks piger i én kajak på land. Kajakken ligner meget beskrivelsen af Den Sorte Djævel. Fotograferet omkring 1930.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3094

år og havde sikkert været med til at bygge adskillige kajaker. Der var mange andre, der selv havde bygget deres kajak efter en tegning – nogle med mere held end andre.

Erik Starup vidste ikke, hvor han skulle have kajakken liggende; han fortæller videre i jubilæumsbogen fra 1989:

”Jeg havde ikke lyst til de allerede eksisterende klubber: Kastrup og Neptun, men Thyges Bro – der var jo helt vidunderligt. Altså roede jeg hver dag til Thyges Bro, hyggede mig, talte med fiskerne og minsandten

en dag tilbød de mig at have Den Sorte Djævel liggende i et gammelt skibsruf, der lå på venstre side af havneløbet.”

Efter at Erik Starup fik lov til at have sin kajak liggende ved Maglebylille fiskerleje, var han hver dag ude for at ro. ”Det rygtedes selvfølgelig hurtigt, og det varede ikke længe, før pigerne strømmede til, de havde også lyst til at ro kajak, og hurtigt opstod tanken: en kajakklub ved Thyges Bro. Med stor begejstring tog vi alle (ca. 15) fat, ryddede ruffet og lavede plads til kajakerne, der

## STARUP

Erik Axel Starup blev født den 17. september 1908 på Saltværksvej i Kastrup. Han var søn af Axel Carl Frederik Starup fra Stege og Clara Nathalie Mortensen fra Sorø.

Axel Starup var allerede i 1890 kommet til Kastrup. Han arbejdede som bogholder for Kastrup Bryggeri, som dengang lå på Kastrup Værk – kaldet Bryggergården. I folketællingen 1901 var bryggeriet flyttet til Saltværksvej med matrikel nr. 1bz af Kastrup. Axel var blevet gift med Clara i 1899, og de var flyttet med bryggeriet.

De fik børnene:

Nicolaj Thorvald Starup født den 17. maj 1901

Oscar Immanuel Starup født den 8. marts 1903

Carl Immanuel Starup født den 13. marts 1905

Erik Axel Starup født den 17. september 1908





Personalet ved Kastrup Bryggeri, da det lå på Kastrup Værk. Yderst til højre står bogholder Axel Starup i sort. Han var far til flere roere inden for kajaksporten i Kastrup. Nummer 2 fra venstre med bowlerhat er ejeren C.M. Larsen, senere blev hans søn, Martin Larsen, bryggeriejeren.  
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3910

meget hurtigt blev anskaffet, samt indrettede et meget smalt opholdsrum, hvor vi kunne sidde på to meget lange bænke lige over for hinanden, så knæene stødte sammen. [...] Hver aften mødtes vi, roede, drak kaffe, festede og morede os.” Det tiltrak besøg fra de andre kajakklubber: Kastrup og Neptun – selv fra Dragør og Sundby kom roerne i deres jakker.

## MOTION ELLER KONKURRENCE

Alle tre kajakklubber har vundet og haft flotte resultater på landsplan samt indimellem på europæisk og verdensplan. Der har været plads til både motionister og elite, men det er samtidigt den forskellige betoning, der kendetegner de forskellige klubber.

Hvor Neptun blev skabt ud fra ønsket om at konkurrere i de store turneringer, da Kastrup

Kajak Klub netop havde meldt sig ud i 1926-1927 af landsorganisationen. Begge klubber har taget mange medaljer, og i deres jubilæumsskriftet bliver de flotte placeringer også fremhævet. Denne individualisering er dog ikke tilfældet i Røse Kajakklubs jubilæumsblad. Klubbens medlemmer får gennem årene også flotte placeringer, men klubbens ånd sætter den fælles historie først. En anden fordel ved den strategi er ingen nævnt – ingen glemte.

I alle sports- og idrætsklubber skal problematikken med medlemmers forskellige ønsker om motion eller konkurrence favntages – det gælder ikke kun for kajakklubberne ved Tårnby's østkyst.

Med historien, oprettet af en glasmager, så var Kastrup Kajak Klub – i alle tilfælde i starten - mere en klub for arbejdere. Arbejdersportsklubber satsede generelt set mere på fællesskab end på elite. Det har sikkert også været derfor, at nogle i klubben ønskede mere motion end konkurrence, det betød så et opbrud og dannelsen af Neptun Kajakklub.

I Røse Kajakklub var det ikke noget, man snakkede om.

Fokus var stadigvæk på at vinde, det skulle bare ikke udbasuneres alle vegne. Det var og er en usagt norm.

Der var andre småforskelle. Medlemmerne i Røse Kajakklub har nok dengang i 1920 - 1930'erne været en anelse mere velhavende end i de to øvrige kajakklubber. Det resulterede i, at medlemmer allerede fra starten kunne mønstre ens klubdragter med kjole, jakke med korte ærmer og tørklæde til kvinderne og med skjorte, bukser, trøje og vest til mændene. Allerede i 1931 er foreningen i gang med at bygge et stort klubhus med en startudgift på kr. 820,38 alene til Kastrup Trælasthandel, der lå på Kastrup Strandvej.

## FAMILIEKLANER

Det er vel næppe et ukendt fænomen, at mange idrætsklubber har medlemmer fra den samme familie – i flere generationer. Måske fordi børnene får en fritidsinteresse, så involverer forældrene sig som hjælpere og bestyrelsesmedlemmer, eller også fordi foræl-





Røse Kajakklubs første dragter med hvide kjoler til kvinderne og mændene i hvide jakker og bukser. Fotograferet i 1929.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarliv, B8247

drene er aktive i klubben, hvilket smitter af på børnene, som selv bliver udøvende i sporten. Der opstår nogle gange små familieklaner eller ligefrem dynastier.

Hugo Møller stiftede Kastrup Kajak Klub, da hans børn, Edgon og Etly, ville ro kajak. Familien Hansen var også allerede dengang involveret med Ulla, Ella og deres far Oscar. Han var netop blevet valgt til formand, da opbruddet skete i 1927, i stedet meldte hele familien sig ind i Neptun.

Det ser ud som om Immanuel Starup var den første i familien Starup, der fik kajakroning som hobby, bagefter fulgte Oscar og Erik.

Da Kajakklubben Neptun blev stiftet, var engagementet fra familierne Flensburg, Starup og maler Oscar Hansen tydeligt. Flensburg stillede en grund til rådighed, Oscar Hansen blev kasserer for den nystartede klub og Oscar Starup blev sekretær i 1933-1934. Både Carl Flensburg og Oscar Hansen opnåede at blive æresmedlemmer.



Kastrup Kajak Klub fra 1931, hvor Harde går med en pagaj væk fra vandet – i baggrunden ses Kastrup Værk. Det er et af de eneste fotografier, arkivet har af den første kajakklub i Tårnby Kommune.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6377

De næste generationer var også aktive, idet Carl August Flensburg Riess, født i 1911, en kort overgang var kasserer. Også Gerhard Flensburg Riess, født i 1915, var med på fotografier i jubilæumsskrifterne. Begge var børnebørn af fabrikant Flensburg. Oscar Hansen og hans datter, Ulla, var begge med i klubben hele deres liv – til sidst som passive medlemmer. Ulla Hansen og Oscar Strarup blev gift den 24. oktober 1931 i Kastrup Kirke. Deres tvillinger, Eva og Gert, fra 1935, var tillige aktive i kajakklubben i midten

af 1950'erne, som henholdsvis sekretær og næstformand samt selvfølgelig som roere.

I Røse Kajakklub blev de yngre brødre til Oscar Starup aktive. Erik som initiativtager til klubben og Immanuel – kaldet Manne – som et meget aktivt medlem både som roer og formand. Han var, som nævnt, startet allerede i 1922 i Kastrup Kajak Klub.

Der var mange andre familier i flere generationer med et medlemskab i en af kajakklubberne.



En anden fritidsbeskæftigelse i Kastrup - især om vinteren - var dilettantteater. Her en forestilling på Kastruplund med skuespillet *Konen med æggene*. Det kunne åbenbart være her, man mødte sin ægtefælle. Her ses Nicolaj Starup og hans kommende kone Gerda Petersen, foruden Oscar Starup og hans kommende kone Ulla Hansen. På fotoet ses også Erik Starup i midten med bowlerhat. Formentlig fotograferet 1924-1926.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarliv, B239

## KLUBHUSE ANNO 1932

Kajakklubberne langs Tårnbys østkyst havde en lidt omtumlet start – også med hensyn til deres beliggenhed. Det er ikke altid let at have et klubhus tæt ved havets stærke kræfter. Kajakklubben Neptun mistede således sit klubhus under isvinteren i 1928-1929. Ligesom ændringerne af kystlinjen

har haft betydning for flytning af klubhusene til vandsporten.

Vi får et lille øjebliksbillede af forholdene, Tårnby Kommune foretog den 22. september 1932 en registrering af husnumrene på Kastrup Strandvej. Der skulle skiftes husnumre, så ejerne af de enkelte matrikler blev orienteret om de nye numre.

Det kan derfor ses, hvor de forskellige kajakklubber holdt til. Alle klubberne var nummerløse før, fordi de egentlig lå på lånte grunde.



På tur til Saltholm i 1936 ses Røses formand Immanuel Starup, han blev kaldt Manne. Han blev født i 1905, den tre år yngre Erik Helt-Hansen sidder i baggrunden, også han var med i kajakklubben. Hans forældre var gartner Edvard August Hansen og Elle Marie Løngreen. De større både blev blandt andet brugt til at fragte kajakkerne rundt til de forskellige stævner.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3000

Kajakklubben Neptun kom til at ligge i nr. 363 på fabrikant Carl Flensburgs grund med matrikelnummer 49h af Kastrup. Ikke langt derfra i nr. 387 lå Kastrup Kajak Klub med formanden Hugo Møller, som boede på Sals Allé 6 i de såkaldte glasmagerboliger. De lå på Kastrup Værks grund med matr. 1gg af Kastrup. Røse Kajakklub, hvis formand dengang var Immanuel Starup, lå dengang på matrikel nr. 122c af Maglebylille. Det var en del af Maglebylille fiskerleje og fik i 1932 husnummer 463-467.

## VENSKABET LANGS VANDET

Selvom Neptun var en udløber af Kastrup Kajak Klub, så var klubberne bestemt på talefod. Det ses af deres fester, hvor eksempelvis Hugo Møller – stifter af Kastrup Kajak Klub – var med til Neptuns 10 års jubilæum. Det gjaldt også for Røse Kajakklub. Også med klubberne i Sundby og Dragør var der et godt samarbejde.

Det viste sig hurtigt, at interessen for kajakporten sagtens

kunne bære tre klubber i Tårnby. De tre klubber kunne rivalisere og dermed skabe bedre roere. Der var således i 1933 både roere fra Kastrup Kajak Klub og Kajakklubben Neptun til Europamesterskaberne i Prag. Det blev til mange andre succeser blandt andet Danmarksmesterskabet, som Else Marie Nielsen vandt i 1949 for Røse. Hun var oldebarn til ham, der i sin tid havde bygget Thyges Bro.

## KARNEVAL

Det første foto i Røses fotoalbum af et karneval fra den 4. marts 1933. Det foregik i villa Strandhøj på Amager Strandvej – her boede familien Starup, efter de var flyttet fra bryggeriet på Saltværksvej. Lokalet er festligt pyntet op med guirlander. Deltagerne var flot klædt ud som eksempelvis kosakker, domptører og hyrdinder.

I 1934 var der mange tilmeldte til arrangementet, der blev afholdt i Kastruplund. Der var



Til den nystartede klub skulle der samles penge ind. Det var ikke kun mange timer på vandet, der blev brugt tid på. Det var også tid til det selvbyggede klublokale, fundraising og bestyrelsesarbejde.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3072



igen mange flotte og originale udklædninger. Der var rigtig mange foreninger, der afholdt fastelavn, karneval og kostumebal på det lokalt berømte forlystelsessted i Kastruplundgade.

Der er dog kun omtalt fastelavn i 1935 – ingen karneval, men musikkerne var klædt ud med næse, hat og overskæg. Arrangementet foregik i selve klubben. At der ikke har været noget egentligt karneval i

1935, tyder overskriften *Et rigtigt Røse-karneval* i Røses fotoalbum fra 1936 også på. Det blev holdt lørdag den 8. februar 1936 – 14 dage før fastelavn. Det foregik hos gård-ejer Tønnes Chrilles Tønnesen på Kristians Minde, som var nærmeste gård til Kastrupgård. Gården brændte senere på året. Tønnes Chrilles Tønnesen og hans kone Anna Ingeborg født Nielsen havde en blomsterforretning



Karnevalet var blevet en fast tradition i klubben. I 1936 var de på besøg på en gammel Amagergård – Kristians Minde. I klubbladet Tågehornet, som findes på arkivet, var der stadig karneval i form af en western-fest den 4. februar 1989.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarliv, B3141



på Kastrupvej 401. Anna var barnefødt på Kristians Minde og blev født i 1891.

I 1937 blev det famøse karneval holdt på Løjtehus – igen med fantasifulde dragter som et spansk par, spåkone og en politimand fra år 1900.

Gennem årene blev det til mange fester i kostume.

## FLYTNINGER

Fra det første klubhus i form af det gamle skibsruf, som blev taget i brug i 1929, til et rigtigt blev bygget af klubbens

medlemmer. Et fint og stort klubhus, der var væsentlig større end fiskernes skure ved Thyges Bro. En af Røses medlemmer formulerede det således: Vi fik lejlighed til at opleve den intime og hyggelige stemning, der herskede i den lille havn. De klædte hinanden – Røse og havnen – som de lå dér, den store røde klub og de små maleriske huse.

Byggeriet blev skudt i gang i 1931 og var helt færdigt omkring 1934, hvor der blev betalt 386 kr. til trælasthandlen. Det kan ses af et regnskab,



Klubben bliver malet endnu engang. Snart starter sæsonen, kajakken skal frem, og så er der ikke længere tid til istandsættelse af klubhuset.

Fotograferet i 1960.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8290

som foreningen stadigvæk har fra dengang. Der var også udgifter til maling, ståltråd og byggeattest samt en betaling for leje af grunden på 85 kr. for regnskabsåret 1933-1934. Det er underskrevet af Immanuel Starup som formand og af Elna Westh som kasserer foruden påtegning fra revisorerne. Der var styr på bestyrelsesarbejdet. Af de samlede indtægter på 913,18 kr. kom de 608 kr. fra kontingenterne. Med lufthavnens udvidelse var det nødvendigt at flytte Røses træhus – 200 meter nord fra

den tidligere placering. Det hele blev trillet af sted mellem to store lastvogne i 1949.

Utallige er de gange, hvor huset er blevet malet, med placeringen ved vandet, så tærer vej og vind kraftigt på en træbygning. I 1966 begyndte man med at udvide, og der måtte trækkes på de håndværksmæssige kræfter i foreningen. Det blev til nye 42 m<sup>2</sup>, som var færdige i sæsonen 1967-1968.

Det betød egne baderum, som ikke længere skulle deles med Roklubben Øresund. Der var bad til både herrer og damer –

## RØSE KAJAKKLUB



Røse Kajakklub var tit på tur til Saltholm. Her har de slået telte op, mens køerne græsser fredeligt i baggrunden. Fotograferet i pinsen 1955.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalkiv, B8291

foruden at der blev indlagt wc. I et langt sejt træk fra 1982 til 1987 blev alt i klubhuset igen sat i stand. Baderummene trængte igen og saunaens betongulv var blevet opløst – det blev ordnet den første vinter. Langsomt med hver vintersæson blev rum efter rum fornyet, så snart der var penge til det. Hele klubhuset blev også isoleret. Alt indenfor og udenfor blev total renoveret i den periode.

## SALTHOLMSTURE

Erik ”Pløk” Hansen fortæller om traditionerne omkring turene til Saltholm, hvor der skulle medbringes mælk, så der kunne bages pandekager over bål. I jubilæumsbladet fra 1989 fortæller han:

Et år måtte vi dog undvære pandekagerne. Mælkeflaskerne, to liter, havde hilst på hinanden på den lange gåtur tværs over øen til det dejlige vænge på østsiden – der hvor rejefiskerne holdt til.

Andre gange gik turen til krogen i stedet for: Mange lystige timer har RØSE’s medlemmer tilbragt dér og sunget til ud på de små timer, hvor krofatter

Ribber ved midnat spurgte om der var mere, han kunne gøre for os. Ja, så blev det til en kasse øl under bordet, en af dem med 50 stk. Når den var tom, gik turen tilbage til lejren. Det var skønne ture, vi havde til den flade ø.

## JUBILÆER

Loyalitet og kammeratskab har fået mange tidligere medlemmer til at dukke op til klubbens mange afholdte jubilæer. Der har ikke været et jubilæum i Røse uden en ordentlig festligholdelse. Her er blot et lille udpluk.

På Strandhotellet i Dragør blev festen holdt. Der blev lovet en rigtig gammeldags Røsefest i anledning af de første 25 år for klubben med gallamiddag, kaffe og senere dans til orkestermusik. Ved 40 års jubilæet var både Erik og Immanuel Starup med. Det år, 1969, fik Røse Kajakklub af Tårnby Kommune udvidet sin lejekontrakt til 2027, foruden fik klubben en båd, som blev døbt af den tidligere formand, Immanuel Starup. Båden kom til at hedde hans eget kaldenavn: Manne. Det skete ved receptionen



Fra Røse Kajakklubs 40 års jubilæum med båden, de fik fra Tårnby Kommune. Fra venstre: Jan Hansen, Jørgen Nielsen, Kurt Hansen, Henry Jørgensen, Sten Hansen, Peter Magård og Kate Olsen.  
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8292

om dagen, og om aftenen var der jubilæumsfest på det næsten nybyggede Dan Hotel i Kastruplundgade.

I Røses medlemsblad Tågehornet beskrives 50 års jubilæet som lidt af et tilløbsstykke. Den 16. juni startede med morgenmad for klubbens medlemmer, som gik over i en velbesøgt reception om dagen med repræsentanter fra kommunen, et par banker, Kajakforbundet, de øvrige klubber

fra havnen, andre kajakklubber med flere. Der var mange flotte gaver, blandt andet to kajaker fra henholdsvis Amagerbanken og Bikuben.

Dertil blev der lørdag den 23. juni afholdt noget nyt: Superstar Cup. Ideen var stjålet fra svensk tv. Idrætsklubber i Tårnby Kommune skulle dyste mod hinanden inden for andre sportsgrene, end den man selv dyrkede. De deltagende klubber var: Kastrup

Boldklub, AK Viking, Kastrup Kajak Klub, Kajakklubben Neptun, Svømmeklubben Kvik, Roklubben Øresund, KG 66 og Amager Jazzballet Skole. Det hele skete i samarbejde med Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning – kaldet KTIS.

Havnen var fuld af liv den dag, og i pauserne var der opvisning i gymnastik og jazzballet. Der blev konkurreret i disciplinerne: fodboldstraffespark, vægtløftning, svømning med og uden trøje og kajakroning. Borgmester Torkil Feldvoss åbnede stævnet med to skud på Kastrup Boldklubs målmand, Ebbe Bo Hansen. Begge blev til scoringer.

I 1999 blev Røse Kajakklub 70 år. Første afdeling med receptionen blev afholdt på selve dagen.

Tårnby Kommune havde en check med på kr. 5.000 i den anledning. Anden afdeling med selve festen blev holdt lørdagen efter, hvor der var mange gæster. Stifteren af Røse Kajakklub, Erik Starup, holdt festtalen og døbte en af de to kajakker, som klubben havde fået i gave.

Nu i 2019 er der 90 års jubilæum i Røse Kajakklub med nye festligheder.

## KAJAK I FRITIDEN

Da kajakporten startede, var det en af de første steder, hvor mænd og kvinder kunne gå i samme idrætsklub – i Kastrup allerede fra 1922. Kønnene kunne mødes her, og mon ikke det har ført til et par ægteskaber i tidens løb.

Da begrænsninger på arbejdsdagens længde for alvor kom, så var det lys og luft, man søgte i fritiden. Begyndelsen af 1900-tallet var på mange måder en omvæltende tid. På bare 20 år røg korsetterne, det hjemmelige indendørsliv og den tilbagetrukne tilværelse for kvinderne. I stedet bød tiden på frigjorte og kompetente pionerer – blandt både kvinder og mænd. Det kunne ses i alle kajakklubberne langs Tårnbys østkyst.





Kajakken er ved at blive sat i stand af Bent Thomsen. Han har flyttet med Røse Kajakklubs tre forskellige placeringer ved vandet – først ved Maglebylille fiskerleje, så længere og længere op mod Kastrup Havn.

Bent Thomsen blev medlem i 1947 i Røse Kajakklub. Han var deltager fra Danmark ved Verdensmesterskaberne i Frankrig i 1954. Han var desuden formand for Røse Kajakklub fra 1952 til 1960.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8296

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?

Hvis du har været med i en af de mange kajakklubber i Tårnby, må du meget gerne fortælle om dine oplevelser. Det kan også være at du har været med til at hjælpe klubben. Arkivet er meget interesseret i din fortælling og dine fotografier.

Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du.

Skriv til arkivet på [bibliotek@taarnby.dk](mailto:bibliotek@taarnby.dk) og fortæl din egen historie.