

MÅNEDSBLADET

# Glemmer du



# Sommerferie



Nr. 4 <sup>6</sup> April 2003

Tårnby Kommune - Lokalthistorisk Samling

***Forsideillustration:***

Feriekolonien "Solhytten", 1943.

***I denne udgave af "Glemmer du" er der hentet inspiration fra:***

Skole og hjem, november 1980.

ISSN 1397-5412

Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen

Layout: Vicky Bonde



# Sommerferie

Sommerferien står for døren, og alle glæder sig. Mange børn og voksne skal af sted, nogle på charterferie andre vil måske nyde feriedagene i Danmark.

I dag er det en naturlig ting at komme af sted i skoleferien med familien. Men sådan har det ikke altid været. Indtil ferieloven blev vedtaget i 1938 havde ingen arbejdstagere ret til at holde ferie, dog kunne de højest placerede embedsmænd fra 1910 få en måneds ferie, mens de lavest range-

rede kunne få 14 dage. Ferieloven fra 1938 gav for første gang arbejderne ret til to ugers ferie med løn.

## På udflugt.

Men før 1938 kunne der blive tid og råd til udflugter.

Kaj Olsen fra Glasmagerrækkerne i Kastrup fortæller følgende fra sin barndom omkring 1. Verdenskrig:



Sporvogn på Amagerbrogade ved Holmbladsgade.



Familien Fuchs fra Kastrup er på udflugt til Saltholm i 1921.

Det kunne ske, at de voksne talte sammen og blev enige om en fælles tur til Saltholm med frokostkurven søndag formiddag, - eller til Remissen, en lille skov der hvor lufthavnen nu ligger, eller andre steder hen. Men fælles for det hele var, at man slog sig sammen, - også når man kom hjem igen, - det kunne være privat eller det kunne være i Sanghaven, - og vi børn var altid med, og vi morede os godt.

En dag, vi så hen til med stor glæde, var Tivoli-turen, som altid

fandt sted, når Tivoli afholdt feriefest.

Det var mødrenes dag, idet mændene var på deres arbejde. Så snart mændene havde været hjemme til frokost kl. 12, mødtes alle mødre og børn, og så spadserede vi i samlet trop ind til Augustagade, der var sporvognens endestation.

Efter en for os sjælden sporvognstur nåede vi frem til Tivoli, hvor vi indtog den medbragte frokost, og så gik det løs med forlystelserne, hvortil vi jo havde ferie-



billetter, imedens mødrene drak kaffe.

Efter at have opbrugt fribilletterne og eventuelle lommepenge, været haven rundt mindst 50 gange, plaget mor om en ekstra tur i et eller andet, - og for øvrigt efter at have moret os dejligt, - begyndte vi at finde sammen før hjemturen.

Kl. 17.00 skulle vi stå uden for Tivolis indgang, hvor skovvognen ventede på os, og i den kørte vi så hjem til Kastrup. Skovvognen var i forvejen bestilt som en overraskelse for os børn.

En dejlig dag var til ende.

## På Camping

Otto Knudsen fortæller om første gang hans far fik ferie efter den ny lov i 1938:

Det var også mens vi boede på Højskole Alle, at vi begyndte at campere.

For første gang fik arbejderne mulighed for at holde 8 dages ferie samlet, og det skulle fejres med en uge i telt oppe ved Kulhuse i Hornsherred sammen med fæster, onkel Hans Christian og Ketty.

Det krævede mange forberedelser, for vi havde jo intet lejrudstyr. Teltet blev købt i "Sække-lageret" på Sct. Annæ Plads, det var tungt, med solide træstænger,



Fra åbningen af Tårnby Camping ved Amager Strandvej i 1966. Campingpladsen blev lukket igen efter nogle få år

der blev samlet med rørmuffer af tykt messing, og det havde ingen fast bund, kun en indbøjet græskant, og det var så meningen, at man skulle lade det ekstra underlag af ravndug gå ud over.

Køkkengrejet var plukket ud af skabene derhjemme, og primusapparater havde vi jo i forvejen.

Vi sov på dynebetræk, der blev fyldt med hø, som vi fik hos Niels Nielsen, der ejede den gård, vi teltede ved.

Vi må være kommet derop i bil, for jeg kan huske, at jeg havde besvær med at forestille mig, hvordan det egentlig kunne lade sig gøre, at lægge en vej henover en række pontoner, som dengang udgjorde broen over Roskilde Fjord ved Frederikssund.

Teltstængerne voldte en del besvær, for efter deres lange, tørre ophold på teltlageret havde de nu trukket fugtighed og var blevet lidt tykkere end de rørmuffer, der skulle samle dem, men da lommeknive og fingerfærdighed havde klaret den sag, havde vi en dejlig tid med besøg på bondgården, tur med hestevogn til Nordskoven, badning, og jeg oplevede mit unge livs første sejltur - fra Kulhuse til Lynæs - oven i købet med så megen søgang, at jeg følte mig nødt til at løbe fra

side til side af den fiskekutter, der sejlede os, for på den måde at sørge for, at den højeste side blev tyngt ned på plads i vandet igen!

Turen til Kulhuse blev indledningen til mange års campingliv både med far og mor, senere med jævnaldrende kammerater og endnu senere med min egen familie.

## Koloni

En mulighed for børnene i Tårnby Kommune var at komme på kommunens kolonier, den første i Grenå "Solhytten", blev indviet i sommeren 1938.

Tårnby Kommune ejer i dag to feriekolonier, Solbrinken i Tranekær på Langeland og Solkrogen i Gedser på Falster. På disse kolonier tilbyder kommunens skoler 10 dages sommerferieophold, primært for elever på 4. - 6. klassetrin.

Skoledirektør V. Gelting fortalte i "Hjem og skole" 1980 følgende om købet af "Solbrinken".





*Den ny koloni beses af lærerstaben, 1980.*

## **Ny koloni på Langeland**

*Det er vist almindelig bekendt, at Tårnby kommunes kolonier - Solkolonierne, der alle er dejligt beliggende - er slidt temmelig grundigt ned. Ikke i lige høj grad, naturligvis, men nedslidte er de.*

*Ydermere er der vanskeligheder med at få dem bragt på fode igen. Ikke kun af økonomiske grunde, men også af helt andre årsager, som jeg her skal gå let henover: Fredningsproblemer, udløb af lejekontrakter for grund, "indeklemthed" m.m.*

*Det er derfor med stor glæde, Hjem & Skole kan fortælle sine læsere, at en ny dejlig koloni er ved at være en realitet.*

*Ny. Og dog.*

*Bygningen er nemlig ikke ny, kommunen har købt en lidt ældre 2-etages bygning på Langeland, en bygning, der hidtil har huset en badepension. Hovedbygningen rummer 589 veldisponerede kvadratmeter (heraf 154 kvadratmeter kælder), hvortil kommer en anneksbygning med 190 etagekvadratmeter.*

*Bygningen ligger på en regulær grund på 10.600 kvadratmeter.*

*Bygningerne kan huse ca. 50 elever og 5-6 ledere. Eleverne vil blive fordelt i 2, 4 og 6 mands værelser, alle lyse og venlige og mange med egen vask. Der findes en stor dejlig spise- og opholdsstue samt et par mindre opholds-*



Kolonien Solkrogen i Gedesby på Falster, 1963.  
Fra venstre Henrik Brun, ?, Freddy og Pia Deanne Bæk-Pedersen.

stuer, ligesom der er udmærkede køkkenforhold.

Bygningen er velholdt, men naturligvis skal der visse ombygninger og istandsættelser til. Vigtigt er det nok at forbedre og udvide bade- og toiletforholdene, og også anskaffelse af hensigtsmæssigt inventar - køjer, skabe m.m. - trænger sig på. Alt i alt bliver omkostningerne hertil på mellem 1,2 og 1,5 millioner kr., men derefter vil kommunen og lærernes koloniud-

valg også stå med en fortrinlig koloni til en rimelig pris - og vel at mærke nok en koloni, der er dejligt beliggende.

Jeg tænker ikke blot på huset med den direkte strandbeliggenhed og med den nærliggende skov.

Men Langeland er, som de fleste ved, en aldeles dejlig ø - også velegnet til lejrskole, skovbrug, landbrug, fiskeri, spændende kirker, smukke slotte, historiske minder



og meget mere. Hertil kommer muligheden for ekskursioner til Sydfyn, Tåsinge, Thurø, Ærø o.s.v.

Ligger den ny koloni for langt væk? Jeg tror det ikke. Godt en times togtur, derefter en overkommelig sejltur på ca. halvanden time, og man er i Lohals, hvorfra der blot er 3-4 km til kolonien.

Læserne vil måske synes, at jeg har svunget mig for højt op, er for begejstret.

Måske. Men så meget er givet, at alle - politikere, lærere, embedsmænd og mange andre - der har set kolonien nu her inden istandsættelsen, har været begejstrede. Hvordan må det så ikke blive, når den er klar til ibrugtagning?

Og det er den ca. til maj næste år - lidt afhængig af vinterens vejr. Det vil sige, at vi i 1981 kan have såvel sommerferiehold som lejrskolehold derovre - og så må vi til den tid høre fra de mange elever og lærere, der lærer kolonien at kende i funktion om begejstringen var rimelig eller ej.

Jeg er ikke bange for dommen.

Lokalhistorisk Samling har haft to erhvervspraktikanter fra 8 klasse på besøg, Lea Bruun fra Kastrupgårdsskolen og Marie Svendsen fra Korsvejens skole. Vi

bad dem om at fortælle, hvordan de skulle tilbringe deres sommerferie i år.

## Lea Bruun

Korsvejens skole 8 a

De sidste fire fem år har jeg i hver sommerferie været på camping i Italien sammen med min familie. I år kører vi, som vi plejer, sydpå. Denne gang skal vi først til Ungarn, hvor vi skal mødes med min mors kusine og hendes familie.

Turen derned tager ca. 14 timer i bil og med færge. Vi kører nemlig til Gedser først, hvorfra vi tager færgen til Rostock. Derfra kører vi så videre ned gennem Tyskland. Vi har valgt at køre det meste af turen om natten, fordi mine søskende og jeg så kan sove det meste af vejen.

Min mor kører nogle gange til færgen, men ellers er det min far, som står for at køre turen med min mor som navigator og kortholder. Han klarer for det meste turen uden pause, men det sker også, at han tager sig en lur på omkring 20 min. Derefter er han frisk og køreklar igen, men vi gør en del stop for at købe kaffe og chokolade, så han har noget at holde sig i gang på.

Vi ankommer om formiddagen til den campingplads, hvor vi har reserveret plads. Når man kommer i industriferien, kan det hurtigt blive svært at få en god plads, da mange bestiller mellem et halvt og et helt år forud. Efter ankomsten slår vi vores telt op og pakker det mest nødvendige ud. Luftmadrasser, campingborde og stole for lov til at vente i bilen. De bliver først pakket ud, når vi har været en tur ved poolen og har fået hvilet godt ud.

I 10 dage skal vi ligge ved Balaton søen, før vi kører videre til Italien. Endnu har vi ikke fundet ud af præcis hvor i Italien, vi skal til, men som regel ender vi ved Garda søen. Der har vi en slags stamcampingplads, som vi vender tilbage til år efter år.

Indtil videre er det planlagt, at vi skal prøve noget nyt i år, men sådan har det været før. I Italien skal vi tilbringe resten af vores ferie, som i alt er på omkring 3 uger.

Grunden til at vi rejser, som vi gør med telt og bil, er at vi kan bo hvor vi har lyst, og når vi har lyst. Hvis vi vil hjem noget før, er det bare at pakke sammen og køre.

Vores ferier går oftest med afslapning og hygge det meste af tiden. Derudover besøger vi også

de storbyer, som vi er i nærheden af eller nogle af de kendte seværdigheder, som man ikke kan undgå at støde på.

Ferien er noget vi ser frem til hvert år, og som vi glæder os utrolig meget til.

## Marie Svendsen

Korsvejens skole 8.a

I min sommerferie tager min mor og jeg på ferie til udlandet i ca. en uge. Vi tager ofte på en slags campingferie med bus. Det tager ca. et døgn at rejse med bussen, det kommer selvfølgelig an på, hvor langt man tager hen. Man kører både om dagen og om natten. Om natten bliver sæderne lagt ned, så man kan ligge ned og sove. Når man kommer frem til campingpladsen, finder guiden ens telt, hvor der er køleskab, gasblus, gryder, luftmadrasser eller drømmesenge. Vi kan godt lide at rejse på den måde, fordi man kommer til at snakke med andre mennesker. Det er hyggeligere end charterrejser.

Vi plejer ikke at tage til storbyer, men i år har vi valgt at tage til Paris sammen med min mors veninde i 10 dage med transport. Det er så også som campingferie. Vi skal bo lidt uden for Paris på en



*lille ø i Shenan. Så vil vi selv tage ind til Paris, og se seværdigheder.*

*Vi vil også tage på en tur med rejseselskabet til Monets Have. Det glæder jeg mig til.*

*Resten af ferien slapper jeg af, læser en masse bøger og hygger mig med mine veninder.*

*I de små klasser tog jeg med Korsvejens Skole, den skole jeg går på, på feriekoloni. Feriekolo-*

*nien varer ca. 2 uger, hvor en masse børn fra skolen og nogle lærere tager enten til Gedser eller Langeland. I gamle dage har det været de fattige børn, der skulle "fedes op," der tog på feriekoloni, men i dag gør børnene det for hyggens skyld.*

*Det er meget rart at komme lidt væk fra forældrene, og der kommer et særligt sammenhold mellem børnene på kolonien.*



**Husk at:  
Glemmer du udkommer  
ikke i juli måned.**

**Vi ønsker alle en  
rigtig god som-  
merferie.**

*Lea og Marie som var i  
praktik på Lokalthistorisk  
Samling 2003.*

Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til:

**Lokalhistorisk Samling**

**Kamillevej 10**

**2770 Kastrup**

**Tlf. 32 46 05 45**

**[www.bibliotek.taarnby.dk](http://www.bibliotek.taarnby.dk)**

**Klik på Lokalhistorisk Samling**

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange slægtsforskerlinks.

Åbningstider:

Mandag 16.00 - 20.00

Tirsdag 12.00 - 16.00

Fredag 12.00 - 15.00

**Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger på:**

**Kastrupgårdssamlingen**

**"*Midt på Amager*"**

&

**"KASTRUP GLAS"**

Åbent Tirsdag til søndag

14.00-17.00

Onsdag tillige

14.00-20.00

**Plyssen**

Amager Strandvej 350:

**Permanente og  
skiftende udstillinger**

Åbent Lørdag og søndag

13.00-16.00