

# MÅNEDSBLADET

-glemmer du ...



TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE SAMLING

NR. 6 september/oktober 1993

## EDB PÅ BIBLIOTEKET

Hovedbiblioteket vil fra den 6. september til den 2. oktober være lukket, da alle materialer skal EDB-registreres.

På filial Vestamager vil der være lukket fra den 25. oktober til den 6. november og på filialerne Kastrup og Løjtegård vil man holde lukket fra den 8. november til den 20. november.

Dette betyder, at også Lokalhistorisk Samling vil være lukket som hovedbiblioteket.

Månedsbladet "Glemmer du..." vil derfor dække to måneder denne gang, dvs. både for september og oktober.



## BIBLIOTEKETS HISTORIE

Med EDB-registreringen af alle bibliotekets materialer indtræder en ny epoke i bibliotekets snart 100-årige historie i Tårnby.

Men alt har sin begyndelse og således også biblioteksvæsenet i Tårnby. Det hele startede i 1890'erne, hvor der blev gjort forsøg på at danne et slags Folkebibliotek. Alle forsøg mislykkedes dog, og for at dette ikke skulle gentage sig, stiftede man en forening, der skulle føre kontrol med virksomheden i 1899.

Men først skulle der skaffes kapital.

En mand i Kastrup havde ganske vist skænket en bogsamling til formålet, men kun ca. 50 bind kunne bruges. For at skaffe penge til bogindkøb afholdt man en folkefest i Kastruplund den 11. januar 1897. Der var lysbilledforedrag, tryllekunstnere og bal. Bryggerierne støttede arrangementet med 4 tønder øl, og netto-udbyttet blev 900 kr. Efter et par års indsamling med støtte fra Folkeoplysningens Fremme, Læseselskaber og private personer, samt 50% rabat ved indkøb hos de københavnske forlagsboghandlere, kunne man starte op med 1000 bind. Foreningens stiftende generalforsamling løb af stablen den 30. august 1899. Den første bestyrelse bestod af 9 mand: Direktør

C.M.Larsen, tømrermester H.Nissen, sognefoged P.Tønnesen, bogholder O.Rosenkilde, bogholder A.Starup, cand.pharm, Rudolf Jørgensen (formand), alle fra Kastrup, samt en repræsentant fra de øvrige byer: Lærer P.J.Petersen fra Tårnby, lærer Emil Rasmussen fra Maglebylille og Gotfred Thybo fra Tømmerup.

Fredag den 3.november 1899 slog man dørene op til det første bibliotekslokale, man på rimelige vilkår havde lejet i Alleen 30. Her boede også kommunens første bibliotekar, telegrafbestyrer Frk. Charlotte Nørregård, som bestred posten i hened 30 år.



Alleen med den "lille række" til Nøjre.

Det kostede 1,50 kr. årligt at låne bøger, og i maj 1900 var der indmeldt 250 lånere - befolkningstallet var da 3.500 - af disse var ca. halvdelen arbejdere ved glasværket. Dette bundede nok i, at foreningens første formand var fabrikskemiker ved glasværket.

I oktober 1907 flyttede man biblioteket til det nye rådhus, som havde fået til huse i den gamle Kastrup Skole i Kastruplundgade.



Her fik man gratis husleje, lys og varme af kommunen. Udover denne støtte fik man i en lang årrække 200 kr. fra kommunen. Tilskuddet blev

ændret i slutningen af 1920'erne til 1000 kr. årligt, men heraf skulle man så selv dække husleje, lys og varme.

I 1928 opsagde Charlotte Nørregård sin stilling pga. sygdom, og Anna Hansen, som havde gennemgået kurser på centralbiblioteket og hos statens Bibliotekstilsyn, blev ansat.

I 1936 overgik biblioteket til kommunal status og fik nye lokaler på Teknisk Skole på Tårnbyvej. Hvor hovedbiblioteket forblev indtil 1976, hvor man flyttede til Amager Landevej.



Anna Hansen trak sig tilbage i 1942 og bibliotekets ledelse overtoges af J.Thastum, som virkede indtil 1973.



Anna Hansen i skranken på Tårnbyvej



J.Thastum giver vejledning til en låner

Derefter gik udviklingen stærkt. Lånertallene steg i takt med indbyggerantallet, og i 1954 åbnede den første filial i Kastrup på Skottegårdsskolen. Filial Kastrup flyttede i 1958 til Kastrupgård, hvor den stadig har lokaler. En filial åbnes på Pilegårdsskolen i 1960, og flyttes i 1975 til Vestamager Centret. Filial Løjtegård blev oprettet i 1978 ved det nye vandtårn på Løjtegårdsvej.



Bogbestanden voksede og nye filialer kom til



En særskilt afdeling for udlån af musik blev oprettet i 1977, først på Tårnby Torv og siden på det nye hovedbibliotek, som åbnede i 1983.

I 1960'erne blev der åbnet særlige børnebogsafdelinger, som i dag også arrangerer teater, film og andre aktiviteter for kommunens børn og institutioner.



Af andre biblioteksaktiviteter kan nævnes en opsøgende afdeling, som varetager hjemmelån til ældre beboere i kommunen, som har svært ved at komme på biblioteket selv.

Sidst men ikke mindst har Lokalhistorisk Samling også til huse på hovedbiblioteket.