

# GLEMMER DU

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NOVEMBER/DECEMBER



## SOROPTIMIST

Udsyn på verdens kvinder og piger



NUMMER 6 - 2023



Forsidefoto: Kvinderne fra Soroptimist International Kastrup-Taarnby, da de fejrede deres 60-års jubilæum på Tårnby Rådhus i marts 2023.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10598 – beskåret

## Kilder

- A288 Soroptimist International Kastrup-Taarnby
- [https://da.wikipedia.org/wiki/Soroptimist\\_International](https://da.wikipedia.org/wiki/Soroptimist_International)
- <https://www.soroptimist-danmark.dk/>
- <http://www.spls-slaegten.dk/>
- <https://www.verdensmaalene.dk/>

**Præsident Ulla Madsen**  
**Karen Bærensén**  
**Marianne Kold**  
**Jytte Crusell**  
**Anja Pultz**

skriver om Soroptimist International Kastrup-Taarnby.  
fortæller om hendes medlemskab.  
beretter, hvordan det er at være nyt medlem.  
skildrer velgøringsprojektet i Burkina Faso.  
forklarer om Basaren og Julestuen med et formål.

*Besøg vores  
hjemmeside*

## Hvis du vil vide mere

Tjek lokalarkivets hjemmeside på  
"lokalarkiv.taarnby.dk"

## Copyright

Ophavsretten på billederne og illustrationerne tilhører Tårnby Stads- og Lokalarkiv, en anden institution eller en professionel fotograf. Fotografierne må ikke bruges i andre sammenhænge uden tilladelse. Har du brug for et billede eller en illustration, kan du henvende dig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige ophavsretsindehaver. Dersom Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt du mener, der er materiale, der tilhører dig, bedes du derfor kontakte [arkiv.hb@taarnby.dk](mailto:arkiv.hb@taarnby.dk)

Tidsskriftet Glemmer Du er udgivet af:  
© Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og Lokalarkivet

ISSN 1397-5412

Tidsskriftet GLEMMER DU

Tekst og redaktion: Lone Palm Larsen

Layout: Susan Thrane Lund



Fra 60-års jubilæet for Soroptimist International Kastrup-Taarnby hvor de mange deltagere fra ind- og udland lytter til de flotte taler. Der var gæster fra andre klubber, men også fra nogle af de foreninger der har modtaget donationer fra Soroptimisterne gennem årene. Foruden særlige gæster som borgmester Allan S. Andersen. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10591 - beskåret

## SOROPTIMIST

### Udsyn på verdens kvinder og piger

*Soroptimist International Kastrup-Taarnby blev 60 år den 19. marts i år. De er en del af en verdensomspændende serviceorganisation, der også er en aktiv medspiller bag FN's Verdensmål.*

*En organisation for kvinder med de højeste mål for alle, for verdensfreden og for den verden vi lever i – det er ikke en tanteforening. Det kræver noget. Ikke kun, når man er sammen i klubben, men hver dag og året rundt.*

*Nu er der intet galt med ordet tante – det er en ærestitel, som man kan fortjene sig til ved at være noget for nogen uden at have de samme gener. Gennem projekter arbejder de for at forbedre kvinders og pigers levevilkår – det er essensen af at være Soroptimist.*



Flere Soroptimist-klubber mødtes på tværs af Øresund. Et af de ældre fotografier på arkivet fra organisationens virke. Fotograferet omkring 1966-1969. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10573

## ET FORMÅL

Soroptimisterne har mål, de vil opnå – det er ikke en kaffeklub. De vil ikke spille tiden med tom snak, men lære mere, gøre en forskel og skabe en blivende forandring. Det udmønter sig også i, at der er struktur på møderne med et fast program. Ofte er der et emne, et foredrag eller et oplæg fra et medlem. Undtagelser er, når en begivenhed skal fejres, så er formålet socialt samvær.

Effektiviteten bygger også på et ”årshjul” for klubbens arbejde – længe før det blev moderne. Det indeholdt alt fra, hvornår meddelelser skulle sendes til redaktøren af Soroptima, medlemsbladet for hele Danmark, til ændringer i medlemslisten, så den på landsplan var opdateret. I mange år blev den også udgivet og udsendt, så kvinderne kunne netværke med andre fra Soroptimist-klubber i hele landet. Foruden beskrev det, hvornår regnskaber, klubindbetalinger, forslag til landsmøder og repræsentantskabsmøder skulle indsendes m.v. Men det indeholdt også vigtige datoer blandt andet: Klubbernes Venskabsdag, FN-dagen og dagen for

International Soroptimist-dag, som er lagt på Menneskerettighedsdagen, den 10. december.

Det hele er skemalagt og fastlagt overskueligt på ét stykke papir – og på en måde så nye medlemmer og nye på bestyrelsesposterne hurtigt kan se, hvad der er vigtigt. Alt sammen før management-begreber blev hverdagskost i Danmark.

## EN VERDEN

Soroptimist International Kastrup-Taarnby er ikke nogen medlemsrig klub, men det er en del af verdensomspændende organisation. De opnår store ting for andre kvinder og piger

De vil forandre piger og kvinders situation til det bedre. Til det bruger medlemmerne deres evner og forbindelser gennem deres erhverv til at skabe kontakt med donatorer, foredragsholdere og nye medlemmer. Alt for at forbedre den verden, vi lever i. SI Kastrup-Taarnby, som klubben forkortes til, står for et positivt budskab: vi kan sammen gøre en forskel,



Et miniforedrag om selvvalgt emne på omtrent tre minutter er et af de faste input ved møderne i SI Kastrup-Taarnby. Det skal ikke bare være løs snak, men en struktureret overvejelse som en af deltagerne har gjort sig. De får taletid, øvelse i at stille sig op i en forsamling for at holde en tale og en opmærksomhed over for emner, de gerne vil tale om næste gang. Vinhandler Karen Lunk holder sine tre minutter i 1974. Hun blev Soroptimist i 1962. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10594 – beskåret

og det nytter noget. I fritiden kan de kvinder, der vil, producere til videresalg. Det kan være håndarbejde, blomsterdekorationer, bagværk eller lignende. På den måde kan der også skaffes ekstra pengemidler til projekter ad den vej.

## EN KLUB

I arkivmaterialet står fire personer navngivet, fordi de modtog en post i den foreløbige bestyrelse. Det første møde var den 28. december 1962, her blev Emma Svenstrup præsident, Evy Ulrichsen vicepræsident, Willi Louv blev kasserer og Lillian Juhler valgt som sekretær. Selve charteret er fra den 29. marts 1963, hvor den stiftende generalforsamling blev afholdt.

Den 8. januar 1963 var der 20 medlemmer. De talte en blomsterhandler, kollektør for lotteri, tandtekniker, prokurist, sundhedsplejerske, korrespondent, fuldmægtig, ordblindepædagog, bankfuldmægtig, statseksaminerede ejendomsmægler, translatør, jordemoder, fodplejer, cand. mag., teknisk tegner, vinhandler, boghandler, parfumeriejer i Skottegården, husmoder, oldfrue på Hotel-Pension Flyverbo og én kvinde uden titel. Et meget bredt udsnit af erhverv.



Det er ikke kun året, som i store træk er fastlagt – det gælder også møderne. De indeholder blandt andet altid at tænde fire stearinlys – et for hvert niveau: Soroptimist International, Den Europæiske Federation, Danmarks Unionen og SI Kastrup-Taarnby. Det giver et øjeblikkets eftertænkksomhed over, hvilken stor organisation man er med i, inden mødet begynder. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10592 - beskåret

Der er holdning bag Soroptimist-klubben, de vil det bedste – også når det gælder indbyrdes ligeværd. Klubben tog fra starten aktiv stilling til at være et smukt gammelt sted og mødtes på Kastrupgård, så længe der var mulighed for det. Ligeledes ønskede Soroptimisterne at inkludere alle medlemmer, så hver mødedeltager trak et nummer, som afgjorde hvem hun skulle sidde ved siden af. Det var for at undgå klikedannelser.

Medlemmerne bliver først og fremmest rekrutteret blandt erhvervsaktive kvinder. Medlemmerne kan dog sagtens være pensionerede eller hjemmegående, hvad enkelte var i 1960'erne. Hovedparten er dog kvinder med en uddannelse bag sig, selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende hustru eller lignende. Det er klart, at der bliver mere tid til klubarbejdet, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet.



Medlemmerne er videbegærlige. De har møder med indhold – også når de er på tur til venskabsklubben i Wolfsburg. I 1985 er Soroptimister fra Kastrup-Taarnby og Wolfsburg på besøg på udstillingen om folkevognens historie. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10595



Medlemskort og foto af Birthe Arnholtz er en del af arkivmateriale om Soroptimist-klubben i Kastrup-Taarnby. Fra A288, Tårnby Stads- og Lokalarliv

## ARKIVMATERIALE

En del af arkivets materiale om Soroptimisterne i Kastrup-Taarnby indeholder medlemsblade, udgivne lister for samtlige medlemmer i de danske Soroptimist-klubber og andet udsendt materiale alle adresseret til én person. Materialet bærer præg af flittig brug med ekstra telefonnumre, oplysninger og noter skrevet rundt omkring på papirerne. Foruden klare spor af vand- og kaffepletter – måske fra forskellige møder. Det har ikke bare været hengemt i en krog, men viser aktivitet og engagement i klubben. Den tidligere ejer af materialet var Birthe Arnholtz.

## ÆRESMEDLEM

I 1996 blev Birthe Arnholtz æresmedlem af SI Kastrup-Taarnby. Allerede 30 år inden var Birthe blev optaget i klubben. Dengang var hun ansat i Tårnby Kommune som familievejleder. I protokollen står der så fint om Birthe, der dengang var gift Kjeldsen:

*Ved middagen bød Willi Louv familievejleder Birthe Kjeldsen [BK, red.] velkommen som medlem, og mindedes første gang hun havde mødt BK på Tårnby Rådhus, hvor hun havde forespurgt angående en familie på Vestmager, som måtte trænge til en håndsækning fra klubben ved juletid. Hun havde syntes så godt om BK's venlige og kyndige måde at behandle sagen på."*

Allerede året efter indtræder Birthe i bestyrelsen. I 1971 blev hun valgt til vicepræsident og året efter blev hun præsident for Soroptimist-klubben i Kastrup-Taarnby. Det var således under hende, at klubben fejrede sine første 10 år.



Selvom Birthe har arbejdet og boet i andre kommuner, så vedblev hun med at være medlem i SI Kastrup-Taarnby.

Birthe blev født i 1918. Hendes forældre blev gift 1½ år før. I folketællingen 1925 står hendes far som skilt og har ingen børn på adressen. I 1930 er han angivet som værende gift på ny. I marts 1940 tager Birthe og bror navneforandring til moderens mellemnavn, Arnholtz, frem for faderens efternavn.

Birthes bror blev statsadvokatfuldmægtig i Viborg, og Birthe selv blev cand.phil. og familievejleder i forskellige kommuner. I 1920'erne var det bestemt ikke let at være fraskilt og få to børn videre i livet med studentereksamen. Det må have været et stærkt kvindeforbillede, de har haft med sig.

## BALTIKUM PROJEKTET

Soroptimist International Kastrup-Taarnby er ikke kun del af en stor international bevægelse – organisationen har også til formål at gøre verden bedre. Derfor har de fokus på de store begivenheder i verden – et internationalt udsyn, de er ikke sig selv nok og nærmest. De har

Soroptimisterne stod for en indsamling til Baltikum ved arrangement i Kastrup Biograf. Der blev samlet 40.000 kr. ind til formålet. Kastrup Bio som den så ud i 1995. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2201 - beskåret





Birthe Arnholtz på besøg i Litauen formentlig til et opstartsmøde af en Soroptimistklub Pasvalys, som Birthe er Gudmor til. Birthe ses i forreste række som nr. 2 fra højre. Fotograferet i 1996. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10568 - beskåret

således bidraget til at være med i mange historiske forandringer og været med til at understøtte, at kvinder og piger fik en stemme og dermed et bedre udgangspunkt.

Birthe Arnholtz var meget involveret i demokratarbejdet efter murens fald i 1989 og kollapset af Sovjetrepublikken. Nu var hun pensionist, og brugte endnu mere tid på klubben. Hun blev primus motor i klubbens engagement i demokratisk læring af kvinder fra de baltiske lande. Det blev til flere besøg og genbesøg, hvor de baltiske kvinder gennem Demokratifonden blev uddannet i, hvordan et demokrati opbygges.

Soroptimisterne havde en praktisk måde at forankre demokratiet på gennem de erhvervsdrivende kvinder, der allerede var medlemmer af SI i de tidligere Sovjet-besatte områder. Målet har altid været hjælp til selvhjælp, så nye stærke kvinder kan videregive til andre, kan sætte projekter i værk lige netop dér, hvor der er behov. Det er en håndsrækning fra hænder, der gerne vil give og forbedre.



## DE BEDSTE SØSTRE

Navnet Soroptimist stammer fra latin: Sorores ad optimum. Det betyder kvinder, der vil det bedste. Soroptimist emblemet symboliserer en kvinde med opstrakte arme mod frihed, åbenhed og klar til at modtage nye udfordringer.

SI Kastrup-Taarnby blev stiftet 19. marts 1963. Vi mødes første onsdag i måneden, og vi har holdt til på Kastrupgård, og siden 2001 – med få afstikkere – i SAS-klubben med adressen Ved Diget i Kastrup. Vi er i dag [den 18. marts 2023, red.] 16 aktive medlemmer i klubben og har flere støttemedlemmer. En af klubbens medlemmer har været Soroptimist siden 1988, og de nyeste to medlemmer er fra januar 2023! Vi arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedring af kvinder og pigers status både lokalt, nationalt og internationalt.



Gaver fra charterfesten i 1963 da Soroptimist-klubben Kastrup-Taarnby blev stiftet. Mange opfindsomme måder at give penge på, hvor mønter og sedler bliver en del af et motiv. Der er altid mange udgifter til en nystiftet organisation. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10596 - beskåret



Landsmøde for Soroptimist International Danmarks Unionen på Scandinavia i 1978. Det blev afholdt af SI Kastrup-Taarnby. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10597 – beskåret

Vi er glade og taknemlige – også en smule stolte over – at vores arbejde har resulteret i, at mange kvinder og piger, men også trængte familier bl.a. med julehjælp – og unge der har det svært – er blevet hjulpet gennem årene.

Vi er ca. 1.300 Soroptimister i Danmark og ca. 70.000 på verdensplan fordelt i 121 lande. Vores klub er derfor en del af et nationalt og globalt netværk – faktisk det største i verden for kvinder. Det består af handlekraftige kvinder, der på frivillig basis, alle arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinder & pigers status.

Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål, og vi har en kategori 1 status i FN. Det er den højeste kvalifikation, der tildeles en NGO. Kun 141 andre organisationer har denne status. Det indebærer automatisk invitation til internationale konferencer og møder i FN.

Vores motto er: ”A Global Voice for Women” og det manifesteres især gennem vores repræsentanter på FN’s kontorer i New York, Geneve, Paris, Wien, Nairobi, Bangkok og Rom.

Via projekter arbejder vi for de 17 FN verdensmål, og har især fokus på uddannelse, styrkelse af kvinder og pigers gennemslagskraft, vold mod kvinder, samt sundhed og bæredygtighed.

*Præsident Ulla Madsen*



## FØDT IND

Nålen du fik vær stolt af den... Sådan lyder den første linje i det 4. uofficielle vers til Soroptimist-hymnen – og ja, jeg er stolt af min nål. Alle Soroptimister får ved deres optagelse et emblem: en nål. Jeg fik to – én ny og én gammel. Den gamle nål blev testamenteret til mig af min mors tidligere chef, Karla Hansen, som i 1946 var med til at stifte Soroptimistklubben i Nykøbing Falster, hvor jeg også er opvokset. Karla havde ikke selv børn, men hun og jeg havde et nært forhold. Da hun gik bort i 1975, var hendes tanke, at når jeg blev gammel nok, skulle jeg have nålen som en opmuntring til at blive Soroptimist. Min mor blev optaget som Soroptimist i Nykøbing Falster i 1976 og er det fortsat, så jeg har fået ”Soroptimismen” ind gennem min barndom og ungdom.

Selve nålen har en speciel historie. Der blev i 1950'erne fremstillet ti Soroptimist-nåle i 14 karat guld af en guldsmed, der selv var Soroptimist. Desværre er det ikke lykkedes mig af finde ud af, hvem hun var.



Der ligger et stort arbejde bag hvert eneste projekt, som Soroptimisterne sætter i værk. Garnet fra de hekseanklagede kvinder i Burkina Faso er ingen undtagelse. Først skal bomulden tilvirkes af kvinderne på centret, derefter kommer det til Danmark og strikkes, hækles og markedsføres, som her af Jytte Crysell. Det indtjente går tilbage til centrets kvinder. **Foto:** Privateje - beskåret



Soroptimisterne har givet hjælp både globalt og lokalt – ligesom dengang Birthe Arnholtz ønskede julhjælp til en familie på Vestamager midt i 1960'erne. Dengang måtte der ikke helårsbebygges, så det var billigere at bo på Vestamager, men også mere primitivt. I ”ydre zone” på Vestamager var ikke vand om vinteren, derfor måtte det hentes fra gårdene i nærheden. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2889 - beskåret

Jeg har aldrig selv set, andre emblemer lavet i guld. Nålen kan bæres som broche eller som vedhæng. Jeg bruger den hver gang, jeg er ude i Soroptimist sammenhænge.

I sommeren 1987 var der kongres i Melbourne, hvor min mor spurgte om, jeg ville med. Efter knapt tre uger sammen med Soroptimister fra hele verden, var jeg klar. Jeg kom på det tidspunkt med til møder hos København Nord klubben, som var under etablering. Jeg mødte nogle engagerede kvinder, der tog imod mig med åbne arme. Jeg var 27 år gammel. I mange år var jeg således yngste medlem, men dette gjorde også, at jeg fik lært en masse og knyttet venskaber på tværs af alder.

Jeg blev optaget den 1. maj 1988. Her var jeg med i mange år og arbejdede på forskellige projekter i ind- og udland. Det største projekt, jeg var med til, foregik i Peru. Vi arbejdede på at få etableret et hospital. Vi fik funktionelt gammelt udstyr fra danske hospitaler, som blev sendt afsted. Blandt andet flere røntgenapparater. Vi fik flere peruvianere på besøg i

Danmark for at lære at reparere apparaterne. De blev undervist af en pensioneret reparatør. Det ud fra filosofien, hvis ikke de lokale selv kan reparere, varer det ikke længe, inden projektet nedlægger sig selv. Vi fik doneret mange meter lagenstof, som vi selv syede til lagner. Alt blev sendt i containere til Peru.

Da København Nord-klubben på et tidspunkt skulle fusioneres med Frederiksberg-klubben og være hjemhørende i Gentofte, blev jeg enig med mig selv om, at tiden var til et skifte for mig. Kastrup-Taarnby klubben lå langt tættere på mit hjem. Jeg tænkte, at jeg via mit netværk i Tårnby Kommune kunne gøre en større forskel end i Gentofte. Qua min mand, som sidder i flere udvalg i kommunen, har jeg et stort kendskab til de kommunale tilbud og har et stort netværk via deltagelse i forskellige arrangementer.

Jeg blev overflyttet i 2017 og har siden været med i forskellige aktiviteter. De sidste år har jeg været engageret i Baar-udvalget.

*Karen Bærensen*



## VELKOMST TIL NYE

Jeg er Soroptimist – en af de nye af slagsen. Jeg blev medlem den 1. januar 2023. For to-tre år siden blev jeg opmærksom på en avisannonce for Velgørenhedsbasar på Løjtegårdsskolen. Det var et SI Kastrup-Taarnby projekt. Uden at ane spor om Soroptimister og baggrunden for deres velgørenhedsarbejde, blev jeg nysgerrig på de forskellige workshops, salg af kunsthåndværk, café med hjemmebag og underholdning af medlemmer fra AK Viking.

Annoncen holdt, hvad den lovede, en hyggelig dag med kvinder og mænd i alle aldre, som viste og solgte deres håndværk, og inviterede gæsterne til at deltage i workshops med broderi, strik og blomsterbinding blandt andet.



De mange små projekter giver store effekter for både kvinderne og centret. Soroptimisterne – kvinder der vil det bedste for andre kvinder – giver gladeligt. Med læring og viden om eget værd kan kvinderne på centret skabe en bedre hverdag for sig selv og andre.

**Foto:** Privateje - beskåret

Fornemmelsen af, at denne basar havde et overordnet formål – nemlig at samle penge ind til velgørhedsprojekter for kvinder og piger, og på den måde give disse en stemme – ja, den var der heldigvis.

Der var mange besøgende – familier med børn, unge mennesker og ældre kvinder og mænd. Ja borgerne kom for at støtte en god sag.

Jeg fik kontakt til kvinderne i cafeen, som fortalte om SI Kastrup-Taarnby og organisationens arbejde nationalt som internationalt. Præsidenten i klubben, Ulla Madsen, var naturligvis på Basaren og indbød mig straks til at komme som gæst ved et møde med Soroptimisterne.

Det første møde, som jeg deltog i, foregik i Postkassen. Det viste sig, at mødet forløb efter en ”skabelon”, som umiddelbart fik mig til at tænke, at det ikke var noget for mig. Jeg blev dog inviteret til flere møder og mødte gerne op, når muligt.

Jeg er aktiv i andre foreninger, så der kunne gå lang tid mellem mine gæstebesøg hos Soroptimisterne. De gav dog ikke op på mig – heldigvis



– så efter COVID-19, hvor det igen blev muligt at mødes fysisk, så var jeg klar til nye møder.

De regler for møder, som jeg i første omgang blev afskrækket af, havde nu en helt anden betydning for mig. De velkendte rutiner som lystænding, sang og dermed den fælles glæde over et nyt møde, det giver ro og lyst til at give, hvad der er mig muligt til fællesskabet – i formålet at give piger og kvinder en stemme.

Jeg er Soroptimist og glæder mig til mange gode møder, basarer, jubilæer og arbejdet for piger og kvinder verden over. SI Kastrup-Taarnby er en del af det hele.

*Marianne Kold*



## HJÆLP TIL SELVHJÆLP

I efteråret 2018 havde vi foredragsaften for klubbens medlemmer og inviterede gæster. Anne Simonsen, der dengang var ansat på den danske ambassade i Burkina Faso, fortalte levende om et center, der tager sig af ca. 200 hekseanklagede kvinder. Centret tilbyder tag over hovedet, mad og tilbud om lægehjælp.

De stærkeste af kvinderne er daglejere i høstperioden eller passer centrets køkkenhave. Når der har været bomuldshøst, købes store sække rå bomuld, som kvinderne tørrer, renser, karter og spinder i hånden. Garnet sælges, og det indbringer midler til småfornødenheder.

Efter foredraget besluttede klubben at give støtte til centret. Først i samarbejde med Anne, men senere i samarbejde med den lokale Soroptimistklub Princess Yennega i hovedstaden i Burkina Faso. De har taget sig af overførsel af midlerne, foretaget indkøb af undervisningsmidler og skaffet en kvindelig lærer samt ikke mindst ofte besøgt centret og fulgt op på, om vores midler bliver anvendt som ønsket.



Empowerment – ved at give magten tilbage til kvinderne efter de er blevet udstødt af deres lokalsamfund – er et af målene for Soroptimist International. Her bliver kvinderne undervist, så de bedre kan klare sig end før de kom på centret. **Foto:** Privateje - beskåret

Først finansierede vi et hygiejnekursus og indkøb af stativer med vanddunke og vaskebaljer samt sorteringsspande med piktogrammer. Det kursus bevirkede, at den tidligere diarré blandt kvinderne nu er bekæmpet.

Så understøttede vi, at kvinderne kunne undervises i at læse, skrive og regne. Et af vores medlemmer donerede en brugt pc og projektor til et specielt program for undervisning af voksne analfabeter. Forventningen var ca. 25 kursister, men der var stor iver for at lære, så 45 deltog. Nu er det andet undervisningsforløb gået i gang efter COVID-19 pausen.

For kvinderne betyder det, at de eksempelvis bedre kan starte deres egen lille virksomhed, fordi de nu kan læse, skrive og regne, så er de sikret mod at blive snydt. Det næste vi skal finansiere, bliver renovering af centrets vandtårn og kursus i dyrkning af køkkenhaven. Midlerne skaffer vi blandt andet gennem vores årlige velgørenhedsbasar midt i november på Løjtegårdsskolen.



Basaren er en fantastisk måde til at få andre til at bidrage til alle de gode formål, som Soroptimisterne gerne vil støtte. Pengene kan ikke kun skaffes fra medlemmerne selv, også selvom de gladelig giver. Lotteriet giver også penge til velgørenhed, da alle præmierne er doneret. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarliv, B10603 – beskåret

Foruden produktionen af bomuldsgarn er en sæbefremstilling netop startet blandt kvinder på centret. Så klubben hjælper, men kvinderne i Centret Delwendé skaffer også selv midler.

*Jytte Crusell*



## BASAR

Jeg har været medlem siden 6. november 2019. Jeg fik kendskab til SI via Trine Vode Bramminge. Hun har en blomsterstand og workshop på Soroptimisternes basar på Løjtegårdsskolen midt i november. Bagefter har hun en julestue med et formål hjemme i privaten, som involverer værksted, have og bolig med skønne ting. Blandt andet juledekorationer,

kranse bundet af frivillige, naturpynt indsamlet og doneret af frivillige “blomsterdamer” – og enkelte ægtefæller – de har været kursister i Blomsterværkstedet. Der er også strik, keramik, glas, filtning, tasker og meget mere fremstillet af kvinder, hvor mindst 10 % af salget bliver doneret til de organisationer, som Soroptimisterne støtter.

Jeg var i et par år eller tre frivillig hjælper hos Trine – både til basaren og julestuen, inden jeg selv blev Soroptimist.

Allerede i løbet af det tidlige forår starter forberedelserne, både i Basarudvalget og i blomsterværkstedet. Basarudvalget kontakter tidligere bodholdere, nye inviteres, når vi har bestemt datoen og Løjtegårdsskolens sale er reserveret. I Blomsterværkstedet samler Trine frivillige til at bruge tiloversblevne kogler og kreere noget af dem, som kan bruges til næste basar og julestue med et formål.

I sensommeren begynder produktionen så for alvor, der bindes kranser med blomster, blade og grønt, de kan så pyntes efter ønske, om de skal hænge eller ligge. Vi vokser kogler og grene, laver oasis-kugler og -kegler



Der gøres klar i salen på Løjtegårdsskolen. Boderne skal opstilles og studeholderne skal pynte dem og lægge deres produkter frem. Der sælges også kager og drikke. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10602 – beskåret



Løjtegårdsskolen som den så ud omkring 1980. Skolen blev indviet i 1958, selvom den kun var delvist færdigbygget. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3930 - beskåret

med mange former for blade, frøstande sættes på med nåle, nogle bindes på og andre igen limes. Der bindes både med metaltråde og garn. Kæmpekogler bindes på farvet garn. Værkstedet og omkringliggende rum fyldes med “jul”. Og altid har Trine sørget for forplejning til os.

Trine skaffer frivillige til workshop på Basaren, hvor de binder krans efter ønske. I standen kan der købes dekorationer, lys, friske blomster og planter. Standen deler Trine med sin mor Birgitte, som også er blomsterdekoratør, kaldet Blomster-Gitte. Her skal der også være frivillige. Jeg passer som regel de friske blomster og hjælper i workshoppen, rydder op og fejer, så der hele tiden er klar til de næste, der vil prøve at binde en krans.

Blomsterstanden er stor og fylder det meste af indgangspartiet, men heldigvis er der også plads til lotteriet, hvor der er doneret flotte gevinster fra lokale forretningsdrivende og de fleste stadeholdere har også doneret en eller flere præmier. Børnelotteriets gevinster er doneret af



AK Viking fik prisuddeling i 2018 fra Soroptimisterne på 20.000 kr. til klubbens mange piger og kvinder – en inkluderende klub, der også har fokus på, at kvinder kan. Det betyder, at børn har gratis medlemskab i Viking. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7525

Grønlands Agenten [engros legetøjsfirma, red.]. Der er selvfølgelig også gevinster fra Blomsterværkstedet og Blomster-Gitte.

Lørdagen inden basaren møder vi op med ægtefæller og med hjælp fra AK Viking, de er effektive og stiller borde op efter vores plan, flytter planter og stole, så der lidt senere er klar til, stادهolderne kan komme for at sætte deres varer op. SI Kastrup-Taarnbys egne stande fyldes med håndlavede og donerede ting, som strikkede eller hækledede æggevarmere, juletræer, sokker, håndledsvarmere, klude og en stand med “Orange Dage”, der handler om: international stop vold mod kvinder.

Caféholdet kommer med det indkøbte og sponsorerede, som skal sælges derfra. Kaffe, gløgg, æbleskiver, hjemmebagte kager, tilbehøret til sandwich. Disken pyntes, priser sættes op. Bilerne tømmes. I forgangen slæbes blomster, dekorationer, lys og meget andet ind. Alt arrangeres fint.

Sække med gran og andet grønt, grene, mos, kogler med mere. Sakse, bindetråd og affaldsposer gøres klar, vi skal jo også huske at affaldssortere. Karen og Eva sætter gevinster op til lotteriet og giver dem numre. Der fremstilles en planche med alle sponsorernes navne på, som hænges op på væggen. Ca. 3 timer efter kan vi lukke og slukke.

Søndag møder vi altid en time før basaren åbner, der skal produceres kaffe, smøres sandwich og anrettes i cafeen. I Blomsterstanden skal der måske også lige flyttes lidt rundt. Der er muligvis lige blevet produceret noget mere siden i går.

Så er vi klar. Vi håber altid, der kommer en masse glade og købelystne besøgende. Om ikke andet så bruger de måske lidt penge i cafeen og på lotteriet. På scenen kan der være workshop med blomster, børnekor eller dans. Der er altid optræden af AK Vikings unge piger, som viser deres kunnen som vægtløftere – de voksne medlemmer bliver nemlig og hjælper med at pakke sammen. Kl. 16.00 lukker vi og nedpakningen begynder, de fleste stadeholdere er glade, de har fået solgt noget, fået nyt netværk og hygget sig. Som regel er lotteriet udsolgt, salget i blomsterstanden er også fint, workshop giver overskud, så vi udover at kunne donere til AK Viking for deres hjælp også kan donere til den forening eller institution, vi nu har besluttet at hjælpe det år. Dagen slutter med et fælles måltid for klubben med vores mænd f.eks. frikadeller og kartoffelsalat eller pølser og brød. Eventuelle rester fra cafeen, som gløgg og æbleskiver sælges. Vi kan så køre hjem og tømme bilerne.

Så starter ”Julestue med et formål” som regel torsdagen efter. Der er åbent til og med 1. søndag i advent. Der sættes telt op på gårdspladsen, lysledningerne ligeså. Teltet pyntes i loftet, så det er som at gå ind i en blandet skov. Pynt hænges op i den lille skov.

Borde fyldes med dekorationer og dekormaterialer. Reoler med fade, skåle, kogler og så videre. Gårdsplads fyldes med kranse, havepynt, gravpynt og blomster.



Mellemgangen fyldes med støbte lys i forskellige former og farver. Trines hjem bliver omdannet til et overraskende jule-inspirationshus inklusiv have, gårdsplads og orangeri. Da der heldigvis er mange kvinder, som gerne vil sælge de skønne ting, de producerer, kommer de med et udvalg helst et par uger før, så Trine kan planlægge, hvor det skal stå. Intet er overladt til tilfældighederne. Spisebordet pyntes selvfølgelig smukt i enkelte farver, vindueskarme fyldes ligeledes med dekorationer, kunst og alt farvekoordineret. Der hænger, ligger og står noget der fanger øjnene alle vegne. Køkkendisken holdes fri. Her skal være plads til at stille varer, pakke ned og afregne.

En times tid før julestuen åbner kommer jeg som regel og måske lige løber over med støvsugeren, lægger strik og andet pænt, fjerner tomme papkasser, lysstøbestativer og visne blade, måske skal planterne vandes, hvis det har sneet, skal der fjernes sne fra udstillingen. Der brygges kaffe, anrettes kage, jeg stiller pengeposerne frem, så der kan doneres for kaffe og kage, kaffebakken til orangeriet anrettes også. Skønne mennesker har også her doneret både kaffe og kager. Nogle dage varmer vi også gløgg, det foregår dog helst udenfor, det bliver ekstra hyggeligt, hvis bålfadet så er tændt. Heldigvis er vi mange frivillige: nogle blomsterdamer, nogle fra klubben, og de kreative damer må også meget gerne komme og hjælpe, de betaler ikke for at have deres ting "udstillet", men skal







Trine har åbnet sit hjem, så der kan skabes en rigtig julestue i Tømmerup, hvor der kan købes julegaver med godt formål bag. Der kan også købes kaffe og lidt sødt eller bare doneres direkte til godgørende projekter. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10600 – beskåret

så donere mindst 10% af et eventuelt salg. Der er også MobilePay til rene donationer, foruden poserne til kontanter.

Trine er i værkstedet, hvor hun enten producerer dekorationer eller holder workshops. Her kan man tilmelde sig til at lave dekoration, adventskrans, dørpynt eller hvad man nu lyster. Der betales et fast beløb for hjælpen, det går ubeskåret til et godt formål, og derudover for materialer. Hvis vi er mange hjælpere, er vi nogle der bare hygger, sidder og snakker, strikker eller producerer måske lidt. Det er der da også tid til indimellem, selvom vi jo helst vil have noget at bestille. Det er hver dag sjovt at se, hvad der nu er sket, måske flyttet rundt, fordi der er solgt en del.

Når julestuen lukker, skal det hele pakkes ned. De kreative damer skal hente deres ting, og regnskaber gøres op. Det er altid spændende, hvor stor donationerne bliver. Der bliver tomt i stuerne, men Trine og hendes mand er nu glade for at få deres hjem igen. Forhåbentlig er de fleste

Der er et stort arbejde før ”Julestue med et formål” kan åbne op og sælge til de mange godgørende formål. Soroptimisterne gerne vil give til. Efterfølgende er der et lige så stort arbejde med at pakke væk. Selve salgsdagene byder også på lange dage med frivilligt arbejde. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10601 – beskåret



Soroptimisterne i Kastrup-Taarnby ved jubilæet i marts 2023. Foto: Tårnby Stads- og Lokalkarkiv, B10599 – beskåret

dekorationer & kranse, lys og tilbehør solgt. Der bliver pakket ned og om, sat væk. Det går faktisk ret hurtigt med at pakke væk, værkstedets hylder bliver hurtigt fyldt med lys og traileren fyldes med affald. Trine kan snart pynte sit hjem op til den jul, hun nu har i tankerne.

Jeg blev af Trine inviteret til flere foredrag i Soroptimist-klubben, blandt andet om Tuba, Julemærkefonden, Mercy Ships og Biavlerforeningen. I maj 2019 spurgte Karen om det ikke var noget for mig at blive Soroptimist, og jeg deltog derefter på et enkelt møde. Jeg skulle ansøge, som betyder at jeg skulle fortælle om mig selv, og alle medlemmerne skulle så acceptere, før jeg kunne blive optaget. Heldigvis stemte ingen imod. Jeg er med, fordi jeg gerne vil gøre noget for især kvinder i ind- og udland. Jeg nyder vores månedlige møder, hvor vi har hyggeligt samvær under middagen og ofte et foredrag om alt fra miljø, verdensmål og besøg fra nogle af de foreninger, vi har støttet – det være sig: Mødrehjælpen, Reden, Netværkshuset Kastruplund og mange flere.

*Anja Pultz*

# SOROPTIMIST HYMNE

Musik og tekst: Dorothy Vale Kissinger, 1967

Dansk tekst og tekst til vers 4,: Sonja Seiersen, Kbh.Nord

*Hvis jeg kan hjælpe dig engang,  
hvis jeg kan bli' din ven i trang.  
Hvis jeg kan lette på din sjæl,  
så har vi nå't en milepæl.  
Så vil jeg finde glædens port,  
følge det job, som nu er gjort.  
Og jeg vil vide helt præcist,  
jeg er Soroptimist.*

*Hvis jeg kan svare friheds kald,  
være en ven ved tæppefald.  
Kærlighed til mit eget land,  
udstrakte arme over vand.  
Så vil jeg dele venskabs bånd,  
række vor verden fuldt min hånd.  
Og jeg vil være fuldt bevidst,  
jeg er Soroptimist.*

*Hvis jeg forsvarer, hvad er godt,  
og dog har mod til stort og småt.  
Åbenhed i mit eget hjem,  
og for Vorherre dør på klem.*

*Så vil jeg tro på sandheds ord,  
være på kærlighedens spor.  
Og kan bevise uden brist,  
jeg er Soroptimist.*

*Velkommen du vor nye ven,  
nålen du fik vær stolt af den.  
Soroptimismen gode sag  
samler os her på denne dag.  
Glade og med en fremstrakt hånd  
moder vi dig i venskabs bånd.  
Du er vor ven – kom støt vor sag.  
Velkommen her i dag.*

*Det fjerde vers synges ved optagelse af nye  
medlemmer.*



## TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV

På hjemmesiden "[lokalarkiv.taarnby.dk](http://lokalarkiv.taarnby.dk)" kan du finde flere historier.

## TÅRNBY-RUMMET, HOVEDBIBLIOTEKET

En del trykt materiale kan du finde i Tårnbyrummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10. Du kan på "[arkiv.dk](http://arkiv.dk)" se de lokalhistoriske fotografier fra Tårnby.

## MIDT PÅ AMAGER OG KASTRUP GLAS

på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399. På "[kastrupgaardsamlingen.dk](http://kastrupgaardsamlingen.dk)" kan du se åbningstiderne.

## UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET

er åbnet med helt nye udstillinger på gården Ved Diget 26. På "[lokalarkiv.taarnby.dk](http://lokalarkiv.taarnby.dk)" kan du se åbningstiderne.



Børn samler ind til at andre børn kan få det bedre. Der er og har været mange tiltag til at forbedre verden. Her er det Børnehjælpsdagen i Tårnby Kommune omkring 1954.  
**Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B10171

## Vil du også være med til gøre Verdensmål til hverdagsmål?

Vil du selv eller din forening gerne gøre en forskel, og har du en idé til at gøre Verdensmål til hverdagsmål i Tårnby? Så kan du snakke med os i Info på biblioteket, eller du kan udfylde kontaktformularen på [taarnbybib.dk/verdensmaal](http://taarnbybib.dk/verdensmaal).

Du kan se bibliotekets arrangementer og artikler om Verdensmålene under menu-punktet Verdensmål på bibliotekets hjemmeside.