

GLEMMER DU

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT

MARTS - APRIL



KASTRUPFANS

Kong Flip og de andre fra storhedstiden



NUMMER 2 - 2022



Forsidefoto: Kastrup Boldklubs mangeårige anfører, John Christensen, løfter pokalen i vejret som Amagermester i begyndelsen af 1980'erne, mens de trofaste fans jubler.

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9932 - beskåret

Hvis du vil vide mere

Tjek arkivets del af bibliotekets hjemmeside på www.taarnbybib.dk

Copyright

Ophavsretten på billederne og illustrationerne tilhører Tårnby Stads- og Lokalarkiv, en anden institution eller en professionel fotograf. Fotografierne må ikke bruges i andre sammenhænge uden tilladelse. Har du brug for et billede eller en illustration, kan du henvende dig til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige ophavsretsindehaver. Dersom Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt du mener, der er materiale, der tilhører dig, bedes du derfor kontakte arkiv.hb@taarnby.dk

Tidsskriftet Glemmer Du er udgivet af:

© Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og Lokalarkivet

ISSN 1397-5412

Tidsskriftet GLEMMER DU

Tekst: Rune Engstrøm

Redaktion: Lone Palm Larsen

Layout: Susan Thrane Lund

KASTRUPFANS

Kong Flip og de andre fra storhedstiden

I 1975 bragede den tætte nabo til Københavns Lufthavn – Kastrup Boldklub – gennem lydmuren i sådan en mere fodboldmæssig forstand. Klubben rykkede op i den bedste række i den danske 1. Division samt kvalificerede sig til kvartfinalen i pokalturneringen, hvor man først røg ud i semifinalen året efter. Inden da havde klubben fristet en mere anonym tilværelse i en enkelt sæson i 2. Division samt mange år i 3. Division.

Holdet var bygget op omkring en hel masse lokale drenge, der lige pludselig mængede sig mellem landets allerbedste fodboldspillere. Igennem flere år blev holdet tildelt et ry som et hårdt arbejdende kollektiv uden de helt store stjernenavne. Et fodboldhold, der på mange måder blev synonym med hele lokalsamfundet i Kastrup, Tårnby og på Vestamager.

Af Rune Engstrøm



Kong Flip lykønsker topscorer, Henrik Petersen, med oprykningen til 1. Division i 1984 på Tårnby Stadion. **Foto:** Privateje

FARVERIGE FANS

Hvad er et fodboldhold egentlig værd uden sine tilhængere? Dem der stiller op hver eneste gang i sol, regn og blæst. Dem der tager fri fra arbejdet for at være på plads oppe på lægterne. Dem der melder afbud til familiefester for at være på stadion i stedet for. Dem der bruger en mindre formue på at følge med til alle udekampene. Dem der kort og godt følger holdet i tykt og tyndt. Svaret er selvfølgelig, at uden sine tilhængere er et fodboldhold slet ingenting.

Langt de fleste fodboldtilhængere udgør en stor og farverig folkemasse, hvor der indimellem skiller sig nogle helt særlige eksemplarer ud fra mængden. Sådán én fandtes, der i Kastrup Boldklubs storhedstid op gennem halvfjerdserne og firserne. Han faldt så meget i øjnene, så når man den dag i dag taler om fodbold fra de gode gamle dage med andre inkarnerede klubfolk rundt omkring i landet, så siger de tit:

”Kastrup Boldklub – jamen det var da jer, som havde ham dér tilskueren, hvad var det nu, han hed?”

Navnet var naturligvis Kong Flip, som han blev kaldt for sin nogle gange lidt aparte opførsel, hvor han flippede lidt ud. Imidlertid skete det altid med et højt humør på, der var nemlig intet som helst ondt skabt i manden, hvis borgerlige navn var: Carsten Lange.

FAKTA OM KONG FLIP

Hans rigtige navn var Carsten Lange. Han blev født 1956 i Sundbyerne. Han havde i hvert tilfælde to brødre Frans fra 1946 og Peter fra 1951.

Både hans mor og hans far var opvokset på Amager, men ikke født på øen. Familien boede de første år af Carstens liv i Sundbyøster, men de flyttede i 1950'erne til Nybøl Allé, hvor hans far kan findes i telefonbøgerne helt til 1984.



Carsten boede fra først i 1960'erne på Nybøl Allé sammen med sin forældre. På luftfotoet over Vestamager ses Nybøl Allé midt i billedet med sin blinde vendeplads i højre side. Øverst er Kongelundsvej med de flotte vejtræer, som her ses som små prikker. Området var dengang en blanding af helårshuse og sommerhuse. Fotograferet i 1957. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4917

FRA SIDELINJEN

Der kan fortælles utallige anekdoter om Carsten Lange alias Kong Flip. En lidt langhåret og tynd, ranglet mandetype i sorte træsko og lyseblåt cowboytøj, der aldrig nogensinde kunne drømme om at møde frem til en fodboldkamp, uden han medbragte en stor plastikpose med sine egne billige bajere i. I øvrigt en pose øl som han heller aldrig gav slip på, selvom han indimellem stod på hovedet i en fæl brandert.

Når Kong Flip var nået til netop dette stadie, så havde han svært ved at styre mundvandet, når han i ren fodboldiver kom til at spytte lidt vel rigeligt omkring sig. Samtidig talte han med en konstant hæs stemme eller rettere sagt råbte i en lind strøm af opmuntringer eller eder og forbandelser. Opdækning, opdækning hørte til en af hans absolutte standardfraser. Til tider blev det udvidet med: Opdækning, Bornholm, hvilket skete med en klar adresse til de to forsvarsspillere fra netop Bornholm: Finn Mogensen og Jens Bangsbo.

Sjovt nok havde Kong Flips bror, Frans, for god vane at spille Bornholmer-valsens på sin medbragte harmonika, når han for det meste fulgte med til kamp på hjemmebanen på Tårnby Stadion.

UDEKAMP

Når kampprogrammet stod på udebanekampe, så kunne Kong Flip godt have et transportproblem, da han ikke ejede et køretøj. Til gengæld havde han en fin næse for at finde alternative løsningsmodeller i netop den retning.

I første omgang prøvede han som regel at spørge om lov til køre med bussen hos støtteforeningen, Kæmperne. De ville imidlertid kun have ham med, hvis ikke han mødte alt for beruset frem til afgang.

Det skete for eksempel til en udekamp mod Næstved, hvorfor Kæmpernes lidt kontante formand Herbert Jensen nægtede ham adgang til bussen. Når først Kæmpernes formand, der ejede grønthandlen nede i Kastruplundgade ved siden af Rank Sko, havde talt, så var der altså ikke mere at snakke om.



Kastrups stærke forsvar fra venstre den lokale dreng Kim Lagstrøm, bornholmeren Jens Bangsbo, målmanden Svend Erik Larsen, venstre back Helge Jensen og den elegante sweeper Finn Mogensen, der også var fra Bornholm.

Foto: Privateje



Det gamle klubanlæg på John Tranums Allé fotograferet engang i 1980'erne.

Foto: Privateje

Det var også Herbert Jensen, der kunne finde på at dele nogle højlydte skidebatter ud i det gamle klubhus på John Tranums Allé, hvis man glemte at tage sine støvler af, inden man vovede sig inden for i de højhellige fodbold-haller. Dette gjaldt såvel høj som lav, divisions-spiller eller ungdomsspiller. Reglerne var til for at blive overholdt af alle uanset status. Gud nåde og trøste dem, som kom på tværs af Herberts helt store kæphest.

Med hensyn til omtalte Næstved-kamp så drog Kæmperne altså afsted uden Kong Flips deltagelse, hvor de dog kom til at undre sig såre meget, da de nåede frem til sydsjællændernes port til stadion et par timer senere. Her stod den gode Kong Flip såmænd allerede og skreg på opdækning i en endnu mere overrislet tilstand. Endda uden at nogen som helst kunne fortælle, hvordan pokker det var lykkedes ham at komme til Næstved på egen hånd. Den form for snarrådighed kan man kun have respekt for. Om det ligefrem var derfor, at støtteforeningen Kæmperne tog ham til nåde, og gav ham lov til at køre med hjem i bussen, står derimod usagt hen.



Førsteholdet på vej hjem fra en divisionskamp med træneren Knud Petersen – i midten af billedet – med høj cigarføring. Fotograferet i midten af 1970'erne. **Foto:** Privateje

KØRE MED SANG

Til en anden udekamp mod Herfølge bød der sig en helt anden køreløjlighed for Kong Flip og hans bror Frans, der var ret så ferm til at spille på hans altid medbragte harmonika. Begge brødre var i sprudlende festhumør, fortæller Morten Krebs, der stod i spidsen for en af busserne med et af klubbens ungdomshold i. Det var således også Morten, der gav de to voksne superfans lov til at optræde på slap musikalsk line vel inde i bussen.

Således sad Frans og trak en masse rytme toner ud af sin elskede harmonika, hvortil en lettere grådkvalt Kong Flip skrålede Kastrups Boldklubs daværende slagsang af hjertens lyst. Alt imens gjaldede Kong Flips hæse stemmeføring ud i bussen med:

”Vi er de glade Kastrup-drenge, som vender hjem fra fodboldtur. Hos os I højt humør finder, for vi har ydet denne store præstation...”
Så jublede alle ungerne helt vildt med.

Slagsangen var oven i købet skrevet af den joviale divisionstræner, Knud Petersen. Han blev også kaldet for gasmanden på grund af sit arbejde på AGA-fabrikken inde i Vermlandsgade i Sundby. Knud holdt i øvrigt meget af at pulse løs på en stor fed cigar, når lejligheden bød sig – også i spillerbussen.

FANS MED KARAKTER

Der var andre originale fans omkring Kastrup Boldklub. Der var blandt andet den lidt enfoldige vandringsmand Dicksen og Jørgen Stub med sit løse gebis og et kunstigt stirrende porcelænsoje.

DICKSEN

Dicksen var en stor fan noget længere tilbage i Kastrup Boldklubs historie. Særligt en begivenhed skiller sig ud. Det drejer sig om året 1955. Dicksen var gået hen og blevet subsistensløs tidligere, hvorfor han for det meste overnattede på et høløft nede ved Kastrup Havn. Rygterne vil vide, at han var gået hen og blevet en særling, fordi han havde lidt så krank en skæbne at overvære sin far blive likvideret af nazisterne under Anden Verdenskrig. Inden da fastholder rygterne, at Dicksen skulle have været i besiddelse af et udmærket fodboldtalent, hvorfra hans store lidenskab til den runde læderkugle stammede.

Dicksen var så vild med fodbold, så han – af nød – gik ud til samtlige udekampe, som Kastrups førstehold spillede rundt omkring i Storkøbenhavn – og det i alt slags vejr. Regn, slud og blæst ingen hindring! Da hans yndlinge så skulle spille den meget vigtige kvalifikationskamp i 1955 helt nede i Nakskov, så burde alle råd være dyre. Bare ikke for Dicksen, som uden omsvøb gav sig i kast med at gå de over 150 kilometer ned til vest-spidsen af det flade Lolland. Skæbnen ville dog, at han kun nåede frem til Vordingborg, hvor han blev smidt i brummen bag lås og slå, fordi han havde brudt ind i en lade for at sove for natten.



◀ Jørgen Stub skærer grimasser mens han holder Kastrup Boldklubs heppeflag. De to børn ser ud til at more sig over hans påfund. Fotograferet i 1977. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9929

▶ Jørgen Stub i blå træningsdragt med pokalen for 1977-1978 som Kastrup Boldklub vandt. Fotograferet i 1978. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9928



JØRGEN STUB

I 1976 optræder Jørgen Stub første gang i en lokal telefonbog for Tårnby Kommune på adressen Hyben Allé 66 som arbejdsmand. Han har formentlig hele tiden boet på 1. sal, fordi han i telefonbøgerne fra 1984 til 1989 står som beboer af den øverste etage.

Kilde: Lokale telefonbøger
Tårnby Stads- og Lokalarkiv
1974 til 1994

Efter sigende blev han heldigvis samlet op af bussen med Kastrups spillere i, da de passerede gåsebyens lokale detention på deres vej hjem til Amager igen.

STUB

I klubbens storhedstid var der foruden den næsten enevældige på fanfronten, Kong Flip, også en anden samtidig stor beundrer af Kastrup Boldklub.

Det var Jørgen Stub, også kaldet Stubben, som gik rundt på cindersbanen i halvlegene på Tårnby Stadion med stor vom, seler og hængetøv i cowboybukserne, når han var i fuld færd med at sælge frugt. Hvem husker ikke, når han gik og råbte og skreg:

”Æbler og bananer. Æblerne er udsolgt”

De færreste kender til gengæld til historien, hvor Jørgen Stub blev inviteret med inden for i spillernes omklædningsrum, så han var med til at fejre oprykningen til 1. Division i 1984. Her gjorde man den store fejl at lade ham deltage i fællesdrikkeriet fra den store vandrepokal, der gik på festlig omgang midt i al sejrusrusen. Der skete nemlig det tragiske, da pokalen nåede frem til Stub, så tabte han sit altid løse gebis ned i de gyldne øldråber. Herefter mistede de fleste lysten til at drikke videre – i hvert fald fra pokalen af.

EN KLOG FYR

Man skal som bekendt passe på med at skue hunden på hårene. Således var Kong Flip en intelligent fyr, der havde været dygtig i skolen, og som også fik sig en gymnasial uddannelse på Tårnby Gymnasium. Desværre skete der et eller andet i hans yngre dage, som altså godt kunne gøre ham lidt aparte i sin opførelse, og som trist nok medførte et liv på invalidepension, som det jo hed dengang. Nogle af rygterne giver to bud på dette ærgerlige scenarie, hvilket skulle have været på grund af enten efterverne fra en trafikulykke eller en ulykkeligt oplevet kærlighedsaffære.

Et godt bevis på Kong Flips store intellekt var, at han tit og ofte stod og råbte: pæoner efter specielt de jyske hold. Her var der i virkeligheden tale om et meget sofistikeret ordvalg for at håne de jyske mandskaber, hvilket denne her artikels forfatter først har fundet ud af omkring fyrré år senere. I stedet for at kalde jyderne for nogle regulære bonderové, så valgte Kong Flip altså at kalde dem for pæoner, der jo er en blomst, som også går under betegnelsen bonderoser.

MED HUD OG HÅR

Hvis der var noget, som Kong Flip selv kunne beskrives som, så var det vel en storbysjæl med hud og hår – samt en amagerkaner, der ofrede alt for sit mest faste holdepunkt her i tilværelsen: Kastrup Boldklub.

Kong Flip kunne blive så ked af et nederlag derinde på fodboldbanen, så han engang lå stærkt rallende på ryggen på Frihedens togstation efter et irriterende nederlag til Hvidovre IF. Chokerede medpassage-



Der var mange slags publikum på Tårnby Stadion. Der var således ikke kun jyske pæoner og en klog gymnasiedreng til stede, men selv en kulturminister kiggede ofte forbi. Ministeren Niels Matthiasen ses i selskab med formanden for Kastrup Boldklub, Helge Kragh. Fotograferet 1978. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9874 - beskåret

rer, der ikke kendte ham, var simpelthen bange for at han ville hoppe ud på skinnerne, da han blev ved med at råbe:

”Jeg magter det ikke mere, jeg magter det ikke mere”

I virkeligheden var der bare tale om et par uheldige fodboldnederlag i træk, som han havde svært ved helt at kapere.

Omvendt var der dengang, hvor Kastrup Boldklub lige havde vundet en hjemmekamp på Tårnby Stadion, og hvor han var på vej ind til sit andet hjem på Christiania. Midt ude i fodgængerfeltet på Christianshavns Torv blev han imidlertid opdaget af en anden vidt undrende medtilhænger fra Kastrup Boldklub – kaldet Tommy Tuborg. Kong Flip lå nemlig spredt fladt ud på maven, mens han lavede crawlende svømmebevægelser på asfalten. Da han blev spurgt om, hvad pokker han dog havde gang i, så lød det råbende svar blot med et skælmisk smil på læberne:

”Opdækning!”

BEDSTE HERREHOLD FRA KASTRUP BOLDKLUB

Et overblik over klubbens placering i dens storhedstid, hvor de farverige fans fulgte med til kampene.

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1999-2002: | Københavns-serien | 1985-1987: | 1. division |
| 1996-1998: | Danmarks-serien | 1982-1984: | 2. division |
| 1991-1995: | 2. division | 1976-1981: | 1. division |
| 1989-1990: | 3. division | 1975: | 2. division |
| 1988: | 2. division | 1970-1974: | 3. division |
| | | 1968-1969: | Danmarks-serien |

Kilde: DBU København

FAVORITTER

Kong Flip havde sine klare favoritter på Kastrup-holdet. En af dem omhandlede den lille enfant terrible på midtbanen - Viggo Jacobsen, som han havde denne her korte slagsang om:

”Viggo, Viggo – tjikke di tjakke di go go go”

En anden af hans favoritspillere var den sikre sidste skanse inde i målburet – Svend Erik Larsen, der oprindeligt kom fra Esbjerg. En dag insisterede Kong Flip på at komme ind i spillernes nærmest legendariske omklædningsrum med tilnavnet Femmeren i det gamle klubhus på John Tranums Allé.

Her blev han dog stoppet i allersidste øjeblik af et par andre velmenende klubfolk. Således fortalte Long John, Buller og Tønny Juul ham, at han var alt for fuld til at gå derind og forstyrre de højt meriterede divisionsspillere. De stillede ham imidlertid et fint løsningsforslag, som han til at begynde med kun gik lidt vrangvilligt med på, men som han endte med at blive rigtig glad for. De tre klubbrødre gjorde simpelthen Kong Flip i pæn stand. Han blev både vasket, klippet og barberet, inden han fik foretræde for Svend Erik Larsen inde i de hellige haller i Femmeren. Til gengæld forærede Svend Erik ham en signeret målmandstrøje som en flot besøgs-gæst.



En af Kong Flips yndlingsspillere – den lille enfant terrible, Viggo Jacobsen – i omklædningsrummet i Femmeren. Fra venstre er det Viggo født 1953, Denni Kragh født i 1949 og målmanden Gert Clemmensen samt divisionstræner Knud Petersen – også kaldet AGA-manden.

Foto: Privateje



Klubhygge i det gamle klubhus på John Tranums Allé, hvor Kong Flip hyppigt kom forbi, men hvor han havde mere end svært ved at overholde lukketiderne.

Foto: Privateje

MARKETENDERIET

Kong Flip troppede tit op i marketenderiet i det gamle klubhus på John Tranums Allé, hvor man så igennem fingrene med, at han altid medbragte sit eget øl i hans så uundværlige plastikpose. Problemet var bare, at han næsten var umulig at få ud af klubhuset igen ved ellers halv sen lukketid. Men en af de ansatte i Tutten – Tuborg Leifs datter, Jane - vidste lige præcis, hvordan det skulle gøres. Hun fik i et uset øjeblik fat i hans pose og lagde den ud foran klubhuset på flisebelægningen. En ret så snarrådig manøvre som Kong Flip nikkede anerkendende til, når hans klukleende afskedsreplik på vej ud af døren fik den følgende ordlyd:

“Du er sgu den eneste, der ved, hvordan man får mig ud af vagten. Ha, ha!”

BRØDRE

Man kommer desværre ikke udenom, at Kong Flip heller ikke rigtigt kendte sin besøgstid med andre ting i livet. Foruden sit høje intellekt så havde han ellers i sine unge dage markeret sig som en fremragende bordtennisspiller i den lokale klub, Tårnby Bordtennisklub, hvor hans talent blandt andet rakte til at blive amagermester engang.



Kong Flips bror, Frans, er taget en tur med på Tårnby Stadion, hvor han svinger harmonikaen ved tælleapparaterne. Han spillede også tit på bolværket i Nyhavn.

Foto: Privateje

På et tidspunkt har han endda spillet bordtennis sammen med Kim Lagstrøm, der nogle år efter skulle vise at blive en solid ankermand i forsvarsrækkerne hos Kastrup Boldklub i stort set alle årene i de gyldne divisionsår.

Også Kong Flips to storebrødre, Peter og Frans, har været nogle ganske habile batsvingere – begge to. På et tidspunkt sidst i tresserne, hvor man gjorde en særlig dyd ud af at håndhæve de langt mere

formelle former og omgangstøner, skulle den mellemste bror, Peter, ud en i kamp på MK 31's førstehold for seniorer. På nær Peter med sine blomsterprydede hippie-shorts, så var alle på holdet sirligt iklædt den fuldstændigt korrekte klubdragt.

Herudover troppede de to brødre, Frans og Carsten, op i de halvmørke kælderregioner på Tårnby Gymnasium med deres helt egen kategori af god takt og tone. Til gengæld spredte de hurtigt al mulig lys og glæde omkring dem med deres blotte tilstedeværelse. Udelukkende for at bakke brormand, Peter, loyalt op til kampen. De havde simpelthen gjort sig så mageligt tilrette, som var der tale om en hyggelig picnictur ud i det grønne med deres medbragte tæppe og en parasol, Gud hjælpe mig! Mon ikke, den musikglade Frans også har haft sin rytme fyldte harmonika med.

MED EN TRÆSKO

I voksenalderen kom det ganske enkelt til at høre til et af Kong Flips helt store glansnumre, når han nogle gange yndede at vise sine flotte fordums bordtennisevner frem for omverdenen.



Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget dengang hvor Kastrup Boldklub holdt til i klubhuset. Omkring 1985 flyttede klubben til Røllikevej. **Foto:** Privateje.



Kong Flip i sine elskede sorte træsko jubler på Tårnby Stadion efter en sejr over lokalrivalerne fra Fremad Amager i 1982. **Fotograf:** Dan Lylloff
Foto: Privateje - Beskåret

Således dukkede han engang op ved midnatstid i det nye klubhus på Røllikevej, hvor et hold af miniputter skulle overnatte i forbindelse med en træningslejr. Her blev de små purke i første omgang lidt bange for synet af Kong Flip i en anelse høj promilleføring. Det forstummede heldigvis, da miniputternes træner forstod at afdramatisere hele situationen ved at byde den uindbudte gæst indenfor i en lille times tid, før det omsider gik hen og blev til sen sengetid for de små fodboldspillere.

Inden da blev de små miniputter til deres store undren vidner til, hvordan Kong Flip bankede den ene miniput efter den anden ved et til lejligheden opstillet bordtennisbord, når han brillerede ved at spille med bagsiden af en af sine sorte elskede træsko.

ET MINDE

Hjemme i Kong Flips lille kvistlejlighed på Bredagervej var børnene vant til at omgås med den særegne lokalperson. I den forbindelse fortæller Milo Urbano, som i øvrigt har været et stort fodboldtalent i Kastrup Boldklub, om en dejlig oplevelse, han har haft på en meget varm sommerdag i hans barndom.

Det står helt frisk i mine minder, hvordan der blev spillet høj musik oppe fra Kong Flips lejlighed med en åbentstående altandør. Gasolins smukke nummer med Sgt. Emetri hørte derudad med fuld smadder. Den blev spillet om og om igen. Jeg kan fortsat fornemme solen og duften fra den dags herlige sommer.

Milo Urbano til venstre var en af drengene fra Bredagervej, som indimellem kom på besøg hjemme hos Kong Flip. Her ses han sammen med Anders Mortensen på Kastrup Boldklubs ynglingehold. **Foto:** Privateje



”Kong Flip var en ener, der heller ikke gik af vejen for at stikke os unger tyve kroner til at snolde for. Eller at invitere os inden for i hans lejlighed og hænge ud, uden de fjerneste bagtanker end bare at være et glad og venligt menneske.”

I Gasolins stemningsfulde sang om Sct. Emetri lyder der paradoksalt nok nogle sætninger, som godt kan beskrive mennesket Kong Flip og hans tid her på jord på en meget passende måde:

”Sig mig din hemmelighed. Nej, dril mig ikke, fortæl mig kun lidt af det, du ved!”

Er der overhovedet nogen af alle os gamle Kastrup-tilhængere, der virkelig ved, hvem Carsten Lange var? Derinde bag facaden af alverdens spøg, skæmt og fodboldlidenskab. Var vi i det hele taget interesserede i at vide det, dengang hvor han levede? Nu om stunder hersker der derimod ingen som helst tvivl om, at vi er rigtig mange, som godt kunne tænke os at vide det!



Tårnby Stadion set fra luften - fotograferet engang i 1960erne. Før i tiden spillede Kastrup Boldklubs førstehold på kommunes stadion, senere var det bane på Røllikevej, der blev hjemmebanen. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarliv, B6537. Foto beskåret

I øvrigt favnede Kong Flips store musikglæde meget bredt. Det betød, at han indimellem gik inden for i Korsvejskirken for at synge med på salmerne fra et gejstligt orgelspil.



Korsvejens Kirke på Sirgræsvej blev bygget fra 1971-1973 og klokketårnet i 1982, menighedssalen blev udvidet i 1988. Så kirken har allerede været under flere forandringer. Fotograferet i 2013. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9943

ET SKÆVT FORBILLEDE

Der er andre søde små historier, der viser, hvem Kong Flip også kunne være. Han tog sig tid til at være sammen med ungdommen og viste dem nok hvordan man spiller bordtennis. Michael Jesper Hansen erindrer nogle sjove besøg i ungdomsklubben i Kastruplundgade:

”Flipper kom ret tit forbi klubben, hvor han lige skulle demonstrere sine unikke bordtennisevner. Det forekom os som en stor gåde, hvordan han egentlig var i stand til at spille i sine sorte træsko, som han konstant var ved at falde i. Men han fremstod knivskarpt, når først han havde sit elskede bat i hånden.”



Frikvarter på Kastrup Skole omkring 1975 – fodboldbanerne er i flittig brug, hvor Kong Flip ind imellem kom forbi for at være dommer. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalkiv, B3950

Kong Flip satte også kolorit på skoledagen på Kastrup Skole. Det husker Michael Jesper Hansen ligeledes:

Vi var i fuld gang med at spille fodbold ude i skolegården på den rå asfalt, da Flipper lige pludselig dukkede op ud af det rene ingenting. Vi spillede aldrig med så mange regler, hvilket Flipper ikke kunne forstå. Derfor følte han stor trang til at blande sig i den improviserede fodboldkamp, hvorpå der ikke gik lang tid, før han uddelte en advarsel i form af en gul HT-busbillet. I hans verden var der nemlig blevet begået et groft frispark med lidt asfaltekssem til følge. Den ulyksalige gerningsmand blev imidlertid så edder-hidsig, så han i ren frustration kom til at skyde bolden op på Flippers ølflaske, som han netop var ved at drikke en tår af. Her skulle man så tro, at den gode Flipper ville trække en endegyldig streg i sandet med et rødt kort til synderen. For en sjælden gangs skyld var han mere bekymret for sine tænder,



Allan Gamby, født 1961, sammen med Kastrups målmand Svend Erik Larsen, født 1957, i et lokalopgør i Sundby Idrætspark mod Fremad Amager, da begge hold var i 2. Division. **Fotograf:** Kurt Haugård **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9925



Kong Flip opholdt sig ofte på Christiania og i medborgerhuset på Christianshavn. Her har han lige taget en svømmetur i voldgraven ved restauranten Ravelinen på en halvkold forårsdag i 1987. Frans Lange holder sig derimod oppe på land sammen med harmonikaen.

Foto: Privateje

der ellers aldrig blev tildelt den helt store opmærksomhed under normale omstændigheder. Heldigvis skete der hverken noget med øllet eller Flippers ømme mundgummer.”

FODBOLDSNAK

Selv nogle af Kastrup Boldklubs tidligere divisionsspillere kan bidrage med nogle små historier om Kong Flip. På den konto kan de to forsvarsspillere Allan Gamby og Klaus Hasmark fortælle om dengang, hvor de var ansat på socialkontoret på Tårnby Rådhus, og hvor de igennem deres arbejde fik et indgående kendskab til Kong Flip qua hans status som invalidepensionist. Her kunne det godt hælde, at Kong Flip kiggede forbi på specielt mandagene, hvor han opsøgte de to fodboldhelte med kun det ene formål at skamrose dem for weekendens præstationer ude på grønsværen. Det vil sige, at der jo alligevel lå en helt anden dagsorden gemt for hans besøg, når han som regel afsluttede samtalen med denne her lille appel:

”Nu når jeg er her, kan det så lade sig gøre at få et mindre forskud på min pension, tak.”

Klaus Hasmark supplerer historien med ordene:

De fleste af gangene kunne vi høre ham helt ude i hallen, når han med en munter stemmeføring råbte, hvor mon Allan og Klaus gemmer sig henne i dag. Engang imellem var vi simpelthen nødt til at låse døren for ham, da vi jo også skulle kunne nå at tage os af alle de andre medborgere.”

LOKAL PATRIOT

På trods af alle sine klovnerier så kunne Kong Flip så sandelig karakteriseres som både et elsket og elskeligt menneske. Han hørte nok til den eneste person i denne her verden, der kunne slippe afsted med at håne ærkerivalerne fra Fremad Amager. Det skete engang, da han løb noget slingrende ind på fodboldbanen før startfløjtet til et af de højeksplosive lokalbrag, hvor han med et rask snuptag fjernede et Fremad Amager-flag, der var blevet plantet inde i midtercirklen i Sundby Idrætspark. Kun sådan en som ham kunne tillade sig at gøre dette, uden at det fik konsekvenser med en omgang tæv.



Kampene mellem Kastrup Boldklub og Fremad Amager var godt besøgt af fans fra begge lejre. Kampen blev spillet i 1983. **Foto:** Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9944. Foto beskåret.



En masse glade og helt almindelige fans af Kastrup Boldklub på Odense Stadion. På banneret står: Kastrup Boldklub - dem ka' vi li'... **Foto:** Privateje

Carsten Lange var nemlig ikke ligesom alle os andre, og gudskelov for det. Han var en skæv personlighed, som der heldigvis var plads til dengang, og som forstod at sætte lidt kolorit på tilværelsen. Carsten Lange var kort og godt en superfan af Kastrup Boldklub, hvis ligemand der aldrig er blevet set hverken før eller sidenhen.

Kong Flip har sat sig sine dybe spor for eftertiden. Et menneske, der har gjort et stort indtryk på alle os andre Kastrup-folk, som også var tilstede på Tårnby Stadion op igennem halvfjerdserne og firserne.

EN ÆRE

Næsten på samme tid som Kastrup Boldklubs guldalderperiode lige så stille og roligt ebbede ud, så forlod Carsten denne her verden til allersidst. Punktummet blev sat for alle de mange år med såvel pæo-

ner, opdækning og alle mulige bordtennisløjer. Historien om Carsten Lange er historien om den grimme ælling, der desværre aldrig helt gik hen og blev den smukke svane, som han egentlig havde fortjent. Til gengæld var Carsten altså et så farverigt menneske, der for altid vil sidde dybt begravet i utallige fodboldhjerter med Kastrup Boldklubs blåhvide klubfarver rullende i vores blodårer. Kong Flip gik hen og blev til lidt af en amagerkansk fodboldmyte, som ganske givet vil overleve de fleste af alle os andres mere jordnæres gang her på kloden.

Æret være Carsten Langes minde!



Rune Engstrøm har selv spillet fodbold i Kastrup Boldklub, hvor han også hørte til en af de ivrige fans af klubbens førstehold. På billedet ses han i en løbeduel på ynglingeholdet i 1980 ved John Tranums Allé. **Foto:** Privateje

RUNE ENGSTRØM

Dette nummer af Glemmer Du er skrevet af Rune Engstrøm født 1963 i Kastrup. Han har tidligere udgivet flere bøger om fodboldstjerner blandt om Lille Viggo.

TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV

Du kan henvende dig til arkivet i bibliotekets åbningstid. Se åbningstider for biblioteket på www.taarnbybib.dk

TÅRNBY-RUMMET, HOVEDBIBLIOTEKET

En del materiale kan du finde i Tårnby-rummet på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10

De lokalhistoriske fotografier fra Tårnby kan du se på www.arkiv.dk

MIDT PÅ AMAGER OG KASTRUP GLAS

på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399
Se åbningstider på www.kastrupgaardsamlingen.dk

UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET

er åbnet med helt nye udstillinger på gården Ved Diget 26

Her kan du se lokalhistoriske udstillinger om Tårnby Kommune



Grønsværen bliver omlagt på Tårnby Stadion i sommerpausen. Banen blev brugt af Kastrup Boldklub såvel som Tårnby Boldklub 1980'erne. Nu om dage er det udelukkende AB Tårnby, der spiller her. I de senere år har Kastrup valgt at spille sine hjemmekampe på Røllikevej.

Fotograf: KT-Posten

Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9931

Har du fotos af fanlivet i Kastrup Boldklub?

Tårnbys rige foreningsliv har meget at byde på. Hvis du har lyst til at skrive om din forening, så er arkivet meget interesseret i din fortælling. Det kan også være du har foreningens protokoller eller fotografier fra foreningens historie, alt sammen noget arkivet gerne vil tage imod.

Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. Skriv til arkivet på arkiv.hb@taarnby.dk og fortæl din egen historie.